

Mijmeringen:

Zwijgende, veelzeggende foto's van 14-18

Na een diepe 100-jarige slaap
worden deze vergeten

haast verloren gewaande foto's
weer wakker gemaakt

Ach, als deze zwart/witte beeldenissen

toch maar eens spreken konden...

althoewel... zijgend vertellen ze nu ook al
massa's onuitgegeven boekdelen

Verdoofde, verstijfde

beknoeven koele gevoelens

leren we vaak in de vele

vermoeide uitgeputte ogen

Stoere gefotografeerde helden
die toch naar de frontlinies trokken
sneuvelden genadeloos
of kwamen zelden ongeschonden weer terug
Geschonken ereloenen moesten de pijn dan maar helen.

Al deze beeldende getuigenissen van brand,
executies, vernielingen, mishandelde burgers en
pastoors zijn voor de historicus bijzonder waardevol
en ECHT ONWEERLEGBAAR

De rechterlijke macht daarentegen
vermijgt onverbiddelijk
deze sprekende levendige dode bewijzen
voor hen is fototrucage juridisch
niet eens uit te sluiten
Deze schaamteloze misoladen zijn onontkennbaar
voor eeuwig verjaard

Voor de brave Kampenhoutenaar staat op leed
geen verjaring of vervaldatum
maar op geluk staat wel een beperkte houdbaarheid

GELUK = BROOS

't slaak bij verlies snel om in verdriet
leegte en pijn
die nooit meer te helen valt

Echt waar:

Vandaag beseffen we vaak ons geluk niet eens
meer

Ach konden we toch maar eens even...

heel even maar...

spreeken met deze hongerige,

gelukszoekende,

verdwenen,

vluichtende,

vermoorde

gefotografeerde mensen...

Ze hebben aan ons nog zoveel te vertellen
verhalen die we niet eens kennen en
nooit zullen horen...

Maar wel de Heemkring Campenkolt
zouden hebben blygemaakt

Michiel