

Nationaal congres van wipschutters te Kampenhout

Meer dan tweehonderd verenigingen met talrijke vaandels- en wipschutterskeizers en koningen, getooid met breuken en honderden

sympathisanten, stapten te Kampenhout in de deelgemeente Berg, in een lange stoet. Deze werd opgeluisterd door de Koninklijke

Fanfare «De Toonkunst» en begaf zich naar het plaatselijke cultureel centrum waar het 58ste Nationaal Congres van de Nationale Bond der wipschutters op de staande wip was gepland. Beoefenaars van de sport van Willem Tell, komende uit het ganse land, gaande van Ieper, Blankenberge, Knokke, Brussel, Luik, Antwerpen, Leuven, Mechelen en uit de provincie Limburg, hadden de ruime cultuurzaal tot in de nok gevuld.

De aanwezigen werden verwelkomd door burgemeester M. Verhoeven.

De burgemeester zegde dat, tegenvolge van de fusies van 1976, de gemeente Kampenhout talrijke verenigingen rijker is geworden, en dat bij deze verenigingen zich de Handboge Genootschap St.-Servaas bevindt, die opgericht werd in 1856. Het 125-jarig bestaan van deze vereniging was de aanleiding dat dit Congres zijn beloop kreeg. Tien jaar terug te Kampenhout was het ter gelegenheid van het 100-jarig jubileum van Concordia.

Volgend jaar krijgt Brugge zijn beurt. Sinds eeuwen is Kampenhout een gemeente van wipschutters. Volgens de annalen van de gemeente, zou in 1538, ter gelegenheid van het bezoek van Keizer Karel, aan het kasteel Ten Loon de plaatselijke schuttersgilde de eer hebben bewezen. Voor het ogenblik telt de gemeente nog een 20-tal wipschuttersverenigingen en gaat er tevens fier op dat meester Costermans sinds jaren het voorzitterschap van de Wipschuttersbond waarneemt, besloot de burgemeester, die de voorzitter en ook het jubilerende St.-Servaas met een sierschotel bedacht.

Nationaal voorzitter meester Costermans noemde het 58ste Congres een groot succes. De aanwezigheid van de Nationale Keizer, van koningen en de nationale kampioenenploeg uit Werchter, die met fierheid hun trofee door koning Albert geschonken in de stoet meedroegen, maakte van dit alles voor Berg een onvergetelijke dag.

Het congres werd verder gezet met een hulde aan de verschillende titeldragers en kampioenen uit de Nationale Bond.

Verder werd ook nog het programma voor het nakende seizoen belicht en men mag besluiten dat feestleider Charly Adriaenssens voor een degelijke optocht had gezorgd. — Cj.

