



van 25 juni tot 23 juli 2023

Tentoonstelling

100 jaar Van Boerinnenbond via KVLV naar Ferm Kampenhout

Cultuur- en beleefcentrum 'De Krop'
Dorpsstraat 9b - Kampenhout

gratis toegang

dinsdag van 14 tot 18u

woensdag van 13 tot 17u

zaterdag en zondag van 10 tot 18u



www.campenholt.be

V.U. : Campenholt - Tritsstraat 30 - 1910 Kampenhout

Ferm



Boerinnenbond, KVLV, Ferm. Drie begrippen die soms wat onzorgvuldig door elkaar worden gebruikt, maar wel over dezelfde vereniging gaan ... Deze tentoonstelling geeft een overzicht van Ferm Kampenhout, in 1923 opgericht onder de naam Boerinnenbond.

Ferm Kampenhout


KAMPENHOUT
KNAP • LANDELIJK • ZORGZAAM



1911

OPRICHTING BOERINNENBOND

In 1890 richtten de katholieke politici Franz Schollaert en Joris Helleputte samen met pastoor Jacob Ferdinand Mellaerts de Belgische Boerenbond op. Schollaert en Helleputte wilden de overwegend katholieke boerenstand niet alleen professioneel ondersteunen, maar hem ook vrijwaren van socialistische beïnvloeding en dus in de invloedssfeer van de Kerk en de katholieke partij houden.

Voor de vrouwen was het nog even wachten. Hun verhaal begon kort vóór de Eerste Wereldoorlog, in 1911. Vlaamse vrouwen werkten keihard, maar veel inspraak hadden ze niet. Sommigen stierven in het kraambed, velen verloren hun kinderen op jonge leeftijd, er was weinig aandacht voor gezonde voeding en hygiëne. Maar zoals het altijd gaat in de geschiedenis toonden enkele sterke vrouwen ambitie om er iets aan te doen. Zo was er de huishoudschool van Alveringem. Deze richtte de eerste boerinnenkringen op, een paar jaar later stichtte de Boerenbond in zijn schoot de Boerinnenbond.

Deze Boerinnenbond bood opleiding en vorming aan haar leden en nam maatschappelijke initiatieven rond kinderopvang. Ze publiceerde het tijdschrift 'De Boerin' en vooral ook de voorloper van 'Ons Kookboek'. Vrouwen leerden hoe ze al die mooie producten van hun land konden gebruiken voor gezonde, evenwichtige maaltijden. De Boerinnenbond stimuleerde vrouwen om elkaar op te zoeken, wat tijd te nemen voor zichzelf en elkaar, naast hun stevige takenpakket. Het sloeg in als een bom. In 1919 waren er 20.000 leden, tegen 1940 al 120.000! Beetje bij beetje werd de vrouw op het platteland mondiger en leerde ze voor zichzelf opkomen.



1923

START VAN BOERINNENBOND KAMPENHOUT!

Op 2de kerstdag van het jaar 1922 werd door mevr. Maria Ludovica Van Grunderbeeck het initiatief genomen om in Kampenhout te starten met een vrouwenvereniging, samen met Elvire Van Thienen als "schrijfster" (wat zoveel wil zeggen als secretaris van deze vereniging).



De bezielster Maria Van Grunderbeeck was echter maar voor korte tijd voorzitter. De Boerinnenbond van Kampenhout ging goed van start begin mei 1923 onder het voorzitterschap van Elvire Van Thienen, met als schrijfster Irma Indigne. Na enkele jaren nam juffrouw Adèle Ceuppens de functie van schrijfster over. In 1964 diende ze haar ontslag omdat ze verhuisde naar Peer. Madeleine Peeters werd dan de schrijfster van de Sint-Sebastiaansgilde.

In 1919 werd mevrouw Elvire Van Thienen benoemd tot Rijksconsulente in de Landbouwhuishoudkunde bij het Ministerie van Landbouw. Ze ging met pensioen in 1956. Verschillende burgerlijke en kerkelijke onderscheidingen werden haar toegekend.

Elvire Vanthienen nam 43 jaar lang het voorzitterschap op zich. Onder haar voorzitterschap groeide de Boerinnenbond tot een bruisende vereniging. In De Haechtenaar van 1966 lezen we:

Van meet af werd er goed aangepakt. Een sluit-aan-actie werd ingezet, in korte tijd werden vele nieuwe leden ingeschakeld. De hoofdklemtoon werd gelegd op de uitbouw van de Boerinnenbond in de parochie, waar men ook in geslaagd is. Mevrouw Vanthienen zorgde ervoor dat in de gilde van Kampenhout het aangename steeds gepaard ging met het nuttige. De samenkomsten waren rustgevend en ontspannend. De gildeleden voelden er zich thuis. Met volgehouden toewijding en op voorbeeldige wijze leidde de voorzitter 43 jaren de gilde. Onder haar beleid bloeide en groeide de gilde merkwaardig. Vol belangstelling en met diepe genegenheid leefde ze intens mede met de Boerinnenbond. Ze bewees aan de gildeleden van alle standen vele diensten en presteerde veel voor de menselijke ontplooiing van de vrouwen in hun gezin.

†
Een sterke Vrouw, wie zal haar vinden?
Als iets van verre, ja van de uiterste grenzen,
Zo is haar waarde! (Boek der Wijsheid.)

WEES IN UW GEBEDEN EN H. MISOFFER
INDACHTIG DE ZIEL VAN MEVROUW

MARIA, JULIA, ELVIRE
VAN THIENEN

echtgenote van Mijnheer
LAMBERT VANDERMEIREN
Erestaatsraadgeefster voor Landbouwhuishoudkunde,
Erevoorzitter van de Boerinnengilde,
Ieveraarster van de Bond van het H. Hart,
Derde Ordeling van Sint Dominicus,
Lid van verschillende godsdienstige
genootschappen en vereerd met
kerkelijke eretekens.

geboren te Waanrode de 25 oktober 1893 en godvruchtig overleden te Kampenhout de 20 november 1967, gesterkt door de HH. Sakramenten der stervenden.

Een edel mens heeft ons verlaten. Gesproten uit een schone en vrome familie, heeft zij gans haar leven eenvoudig afgestemd op het rotsvast geloof, het sterk vertrouwen en daadwerkelijke liefde van zulk christelijk midden.

Haar levensleuze was: dienen, goed doen in woord en daad voor elkeen die haar benaderde, haar tehuis, haar echtgenoot en familie haar parochiegemeenschap, haar schone Boerinnengilde. Een vrouw van onkreukbare rechtschapenheid, begaafd met een oprecht en edel karakter. Ieder was vriend van haar, omdat zij al goeddoende tussen hen was, zonder berekening, totaal onbaatzuchtig.

Doch die gave en die kracht vond zij op de eerste plaats bij de Heer zelf. Want dagelijks ging zij haar sterken aan de bron: samen zijn met de Heer in het Eucharistisch Offer.

Zij was ook als een goede moeder, bezorgd voor klein en groot. Haar diepe vroomheid en vertrouwen tot ons Lief Vrouwke deden haar leven uitgroeien tot één liefdedaad als een echte moeder; geen dag ging voorbij zonder haar Rozekrans te bidden in haar midden om de bescherming af te smeken van O. L. Vrouw van Kampenhout.

Zij was en blijft een dankbaar voorbeeld voor onze moeders, onze families en gemeenschap: wat het zeggen wil een echt kind te zijn van Maria.

Duurbare Echtgenoot en Familie, hebt dank voor uwe algehele toewijding en genegenheid. ik blijf verenigd met U die treuren om mijn heengaan. Toch durf ik vragen, niettegenstaande uw droefheid een



Groepsfoto van de Boerinnenbond, allicht genomen in 1958 ter gelegenheid van 35-jarig bestaan. Rechts op de foto staat Parochiezaal Pax (in gebruik sinds 1955), links de toenmalige omheiningmuur van de toenmalige 'Vrije School Kampenhout' (nu VGSK De Boomhut), Brouwerijstraat. Links op de foto merk je ook meisjes op in BJB-uniform.



- | | | | |
|----|--------------------------------|-----|-----------------------|
| 1 | Marie Louise Peeters | 55 | Angèle Verstraeten |
| 2 | Angèle De Coninck | 71 | Paula Vandermeiren |
| 3 | Agnes Vandermeiren | 72 | Maria Vandermeiren |
| 4 | Jozef Huybrechts | 73 | Gilberte De Coninck |
| 5 | Hortensia Van Steenweghen | 74 | Agnes Peeters |
| 6 | Celine Witpas | 76 | Maria Dekeyser |
| 7 | Yvonne Pauwels | 77 | Maria Muyldermans |
| 9 | Delphine De Coninck | 78 | Elvire Dewolf |
| 10 | Joanna Cardijn | 79 | Marie De Vroe |
| 11 | Maria Julia Elvire Van Thienen | 81 | Carolina Schoovaerts |
| 12 | Jozef Anna Van Baelen | 84 | Marie Mathijs |
| 13 | Adèle Theresia Ceuppens | 91 | Denise 'Niske' Parys |
| 14 | Madeleine Peeters | 93 | Aline Verelst |
| 15 | Maria De Putter | 96 | Leontine Vandermeiren |
| 16 | Augusta Mathijs | 103 | Madeleine Geysmans |
| 17 | Virginia Van Ingelgom | 105 | Martha Boeckstijns |
| 20 | Jeanne Santens | 111 | Victorine Verhoeven |
| 22 | Hortensia Verstraeten | 112 | Maria Janssens |
| 26 | Leontina Delphina Lauwers | 113 | Jeanne Boeckstijns |
| 27 | Irma Vander Meiren | | |
| 29 | Rachel Peeters | | |
| 31 | Theresia Vandervorst | | |
| 35 | Joanna Verboomen | | |
| 37 | Gabriella Vanhoof | | |
| 51 | Martha Doms | | |
| 52 | Maria Verstraeten | | |
| 54 | Ida Doms | | |

| | Voornaam | Naam | geboren te | geboortedatum | overleden te | overlijdensdatum | begraven te | begraafdatum | Voornaam partner | naam partner |
|-----|--------------------|-----------------|----------------|---------------|------------------------|------------------|--------------|--------------|------------------|-------------------|
| 1 | Marie Louise | Peeters | | | | | | | | |
| 2 | Angèle | De Coninck | Berg | 29/05/1936 | Kampenhout | 19/01/2015 | Kampenhout | 24/01/2015 | Jan | Vander Elst |
| 3 | Agnes | Vandermeiren | | 10/10/1936 | | 29/12/2007 | | | | |
| 4 | Jozef | Huybrechts | Stabroek | 12/12/1908 | Heffen | 6/07/1973 | | | | |
| 5 | Hortensia | Van Steenweghen | Kampenhout | 8/08/1920 | Leuven | 7/04/1981 | Kampenhout | 11/04/1981 | Karel | Vanhalle |
| 6 | Celine | Witpas | Hever | 8/03/1920 | Kampenhout | 17/04/2010 | | | Alfons | Van Asschodt |
| 7 | Yvonne | Pauwels | Berg | 28/02/1915 | Kampenhout | 3/05/2010 | Kampenhout | 8/05/2010 | René | De Coninck |
| 8 | | | | | | | | | | |
| 9 | Delphine | De Coninck | Kampenhout | 6/08/1912 | Kampenhout | 9/11/1982 | Kampenhout | 12/11/1982 | | |
| 10 | Joanna | Cardijn | Halle | 10/12/1899 | Melsbroek | 26/01/1983 | | | | |
| 11 | Maria Julia Elvire | Van Thienen | Waanrode | 25-10-1893 | Kampenhout | 20/11/1967 | Kampenhout | 25/11/1967 | Lambert | Vandermeiren |
| 12 | Jozef Anna | Van Baelen | Geel | 1-01-1884 | Kampenhout | 8/03/1961 | | | | |
| 13 | Adèle Theresia | Ceuppens | Berg | 1/02/1914 | Heusden-Zolder | 21/02/1997 | Wauberg-Peer | 27/02/1997 | Hendrik | Gielen |
| 14 | Madeleine | Peeters | Kampenhout | 28/05/1920 | Diest | 31/08/2011 | Kampenhout | 6/09/2011 | Albert | Dekeyser |
| 15 | Maria | De Putter | Kampenhout | 2/02/1907 | Kampenhout | 1/05/1999 | Kampenhout | 7/05/1999 | Eduard | Costermans |
| 16 | Augusta | Mathijs | Kampenhout | 23/08/1921 | Tremelo | 14/08/1997 | Kampenhout | 20/08/1997 | | |
| 17 | Virginia | Van Ingelgom | Kampenhout | 16/03/1901 | Kampenhout | 1/06/1988 | Kampenhout | 3/06/1988 | Desiré | De Greef |
| 18 | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | |
| 20 | Jeanne | Santens | Wespelaar | 28/04/1892 | Leuven | 25/03/1984 | Kampenhout | 29/03/1984 | Henri | Van Gool |
| 21 | | | | | | | | | | |
| 22 | Hortensia | Verstraeten | Kampenhout | 16/09/1896 | Erps-Kwerps | 30/12/1984 | Kampenhout | 4/01/1985 | Louis | Verstraeten |
| 23 | | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | | |
| 26 | Leontina Delphina | Lauwers | Kampenhout | 8-06-1894 | Ganshoren | 6/01/1975 | Kampenhout | 8/01/1975 | Joannes Baptist | Uytterhoeven |
| 27 | Irma | Vander Meiren | Kampenhout | 11/06/1925 | Duffel | 26/06/2002 | Kampenhout | 29/06/2002 | Jean | Massart |
| 28 | | | | | | | | | | |
| 29 | Rachel | Peeters | Kampenhout | 19/01/1927 | Bonheiden | 23/12/2003 | Kampenhout | 30/12/2003 | Eduard | Dekrem |
| 30 | | | | | | | | | | |
| 31 | Theresia | Vandervorst | Melsbroek | 14/11/1924 | Kampenhout | 27/03/2015 | Kampenhout | 1/04/2015 | Emiel | Schoevaerts |
| 32 | | | | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | | | | |
| 34 | | | | | | | | | | |
| 35 | Joanna | Verboomen | Berg | 21/09/1910 | Bonheiden | 16/10/1994 | Kampenhout | 21/10/1994 | Albert | Keyaerts |
| 36 | | | | | | | | | | |
| 37 | Gabriella | Vanhoof | Kampenhout | 28/01/1914 | Leuven | 1/08/1991 | Kampenhout | 6/08/1991 | Ferdinand | Van Craenenbroeck |
| 38 | | | | | | | | | | |
| 39 | | | | | | | | | | |
| 40 | | | | | | | | | | |
| 41 | | | | | | | | | | |
| 42 | | | | | | | | | | |
| 43 | | | | | | | | | | |
| 44 | | | | | | | | | | |
| 45 | | | | | | | | | | |
| 46 | | | | | | | | | | |
| 47 | | | | | | | | | | |
| 48 | | | | | | | | | | |
| 49 | | | | | | | | | | |
| 50 | | | | | | | | | | |
| 51 | Martha | Doms | Kampenhout | 15/03/1913 | Leuven | 10/07/2003 | Kampenhout | 16/07/2003 | Marcel | Croon |
| 52 | Maria | Verstraeten | Kampenhout | 7/04/1906 | Kampenhout | 17/01/1991 | Kampenhout | 22/01/1991 | Felix | Costermans |
| 53 | | | | | | | | | | |
| 54 | Ida | Doms | Kampenhout | 2/11/1901 | Vilvoorde | 28/09/1973 | Kampenhout | 2/10/1973 | Jan Baptist | Michiels |
| 55 | Angèle | Verstraeten | | | | | | | | |
| 56 | | | | | | | | | | |
| 57 | | | | | | | | | | |
| 58 | | | | | | | | | | |
| 59 | | | | | | | | | | |
| 60 | | | | | | | | | | |
| 61 | | | | | | | | | | |
| 62 | | | | | | | | | | |
| 63 | | | | | | | | | | |
| 64 | | | | | | | | | | |
| 65 | | | | | | | | | | |
| 66 | | | | | | | | | | |
| 67 | | | | | | | | | | |
| 68 | | | | | | | | | | |
| 69 | | | | | | | | | | |
| 70 | | | | | | | | | | |
| 71 | Paula | Vandermeiren | Kampenhout | 18/10/1927 | Sint-Lambrechts-Woluwe | 21/12/2018 | Kampenhout | 29/12/2018 | | |
| 72 | Maria | Vandermeiren | | | | | | | | |
| 73 | Gilberte | De Coninck | | | | | | | | |
| 74 | Agnes | Peeters | | | | | | | | |
| 75 | | | | | | | | | | |
| 76 | Maria | Dekeyser | | | | | | | | |
| 77 | Maria | Muyldermans | Melsbroek | 5/07/1923 | Erps-Kwerps | 19/11/2011 | Melsbroek | 26/11/2011 | Jan | De Heyn |
| 78 | Elvire | Dewolf | | | | | | | Jan | Verhaegen |
| 79 | Marie | De Vroe | | | | | | | | |
| 80 | | | | | | | | | | |
| 81 | Carolina | Schoovaerts | Kampenhout | 28/01/1915 | Bonheiden | 27/08/1992 | Kampenhout | 31/08/1992 | Hendrik | Vankeerberghen |
| 82 | | | | | | | | | | |
| 83 | | | | | | | | | | |
| 84 | Marie | Mathijs | Berg | 20/12/1919 | Kampenhout | 2/01/2011 | Kampenhout | 8/01/2011 | Jozef | Smolders |
| 85 | | | | | | | | | | |
| 86 | | | | | | | | | | |
| 87 | | | | | | | | | | |
| 88 | | | | | | | | | | |
| 89 | | | | | | | | | | |
| 90 | | | | | | | | | | |
| 91 | Denise 'Niske' | Parys | Kampenhout | 5/10/1928 | Kampenhout | 29/12/2012 | Kampenhout | 5/01/2013 | Louis | Dekrem |
| 92 | | | | | | | | | | |
| 93 | Aline | Verelst | Keerbergen | 19/04/1924 | Haacht | 26/07/2018 | | | Georges | Dekrem |
| 94 | | | | | | | | | | |
| 95 | | | | | | | | | | |
| 96 | Leontine | Vandermeiren | Nederokkerzeel | 8/03/1919 | Kampenhout | 23/11/1989 | Kampenhout | 28/11/1989 | Jan | De Becker |
| 97 | | | | | | | | | | |
| 98 | | | | | | | | | | |
| 99 | | | | | | | | | | |
| 100 | | | | | | | | | | |
| 101 | | | | | | | | | | |
| 102 | | | | | | | | | | |
| 103 | Madeleine | Geysemans | Kampenhout | 11/06/1924 | Kortenbergh | 18/12/2009 | Kampenhout | | Jan | Schoevaerts |
| 104 | | | | | | | | | | |
| 105 | Martha | Boeckstijns | Kampenhout | 21/12/1905 | Vilvoorde | 11/06/1983 | Kampenhout | 15/06/1983 | Jan Frans | Thielemans |
| 106 | | | | | | | | | | |
| 107 | | | | | | | | | | |
| 108 | | | | | | | | | | |
| 109 | | | | | | | | | | |
| 110 | | | | | | | | | | |
| 111 | Victorine | Verhoeven | Kampenhout | 29/10/1920 | Bonheiden | 3/03/1990 | Kampenhout | 8/03/1990 | Armand | De Krem |
| 112 | Maria | Janssens | Berg | 15/08/1929 | Melsbroek | 24/12/2014 | Kampenhout | 31/12/2014 | Willy | Van Gool |
| 113 | Jeanne | Boeckstijns | Kampenhout | 3/03/1914 | Kampenhout | 19/03/2007 | Kampenhout | 24/03/2007 | Eleuthere | Van Meldert |

ELVIRE DEWOLF

In 1966 werd Elvire Van Thienen opgevolgd door Elvire Dewolf. Dewolf zette zich ten volle in gedurende 17 jaar. Onder haar bewind kwam er steeds meer behoefte aan bak- en kooklessen. Ze slaagde erin een jongere generatie aan te trekken. Er werden meer cursussen ingericht en de zondagnamiddag-vergaderingen werden stilaan vervangen door avondvergaderingen tijdens de week. Er werd voor het eerst een reeks kooklessen van 10 avonden georganiseerd. Dit was zo een groot succes dat de reeks moest ontubbeld worden. Lea Wouters-Vandermeiren werd ter hulp gevraagd en werd weldra secretaresse. Onder leiding van Elvire, Lea en een sterk verjongd bestuur werd de Boerinnenbond – sinds 1971 herdoopt tot KVLV - nieuw leven ingeblazen.

Op de eerste pagina van het verslagboek van de Kampenhoutse Boerinnenbond leest men het volgende:



Op 2e Kerstdag van het jaar 1922, ter gelegenheid van een kinderfeest in de meisjesschool, waarop de moeders uitgenodigd waren, werd het plan opgevat in onze parochie een vereniging van vrouwen en jonge dochters op te richten, onder de benaming Boerinnengilde. Deze bond zou zich aansluiten bij het Algemeen Verbond van de Boerinnengilde van Leuven, en dezer standregelen aanvaarden. Het doel en inwendige werking, die in zulkdanige vereniging passen, werden uiteengezet door Mevrouw Vandermeiren-Van Thienen.

Een dertigtal leden lieten zich opschrijven. Op 19 Maart 1925, feest van St Jozef, werd een bestuur gekozen en aangesteld, de werking en standregelen nauwkeurig overwogen en vastgesteld, en een aanvraag tot aansluiting naar Leuven gezonden.

Enkele dagen nadien, op 25 Maart, ter gelegenheid van de Brabantse Boerinnendag trokken 15 leden van onze gilde naar Leuven om die vergaderingen bij te wonen. Op zondag 18 Mei 1925 had de eerste algemene vergadering onzer gilde plaats in onze oude parochiezaal .

Onze bond was dus voorgoed gestart. En zoals uit dat eerste verslag blijkt, was het wel Mevrouw Vandermeiren, die vanaf de stichting, de leidster en de bezielster was van onze geliefde Boerinnenbond, en dat sindsdien altijd is gebleven.



PASTOORS ALS PROOST VOOR DE VROUWEN!

Vanaf de stichting in 1923 werd steeds de toenmalige pastoor als proost aangesteld. Zo'n proost kan je interpreteren als een geestelijk leider van de vereniging. Bij Rooms-Katholieke instellingen of verenigingen, zoals ook de Boerinnenbond was dit niet ongewoon. Zo lezen we een passage uit 'De Haechtenaar' uit 1966:



E. H. Vermeerbergen, eerste proost van de Boerinnenbond van Kampenhout (1923 tot 1931)

De toenmalige onderpastoor, E.H. Vermeerbergen, die de werking van de [boerinnenbond] behartigde, werd als proost aangesteld. In 1931, na negen jaren proostschap, werd hij benoemd tot pastoor in Boutersem. E.H. Willems, destijds pastoor van de O.L. Vrouwparochie, werd zijn opvolger tot 1935. E.H. Willems werd bestuurder van de Grauwzusters te Tienen. Tot 1961 fungeerde E.H. Van Baelen dan als proost en thans is het E.H. Seghers, pastoor in Kampenhout.

Tot U o Heer, heb ik mijn ziel verheven,
op U blijf ik hopen. Ps. XXIV. 1.



Bidd voor de vrome ziel van
ZEEREERWAARDE HEER

Lodewijk Frans VERMEERBERGEN

Geboren te Vorselaar 26 april 1884
Priester gewijd 21 mei 1910
Onderpastoor te Beerzel 9 december 1910
Onderpastoor te Kampenhout 13 maart 1922
Pastoor te Boutersem 20 februari 1931
Pastoor te Grootlo-Schriek 20 oktober 1939
Op rust te Schriek sedert 15 september 1952
Godvruchtig overleden te Schriek,
op 9 juni 1963

Gesterkt door de Troostmiddelen
van de H. Kerk.

De zending. Heer, die Gij mij hebt opgelegd is volbracht en nu kom ik tot U o Heer.
Job. XVI, 4

Gedenkt Uwe Oversten, die U het woord Gods verkondigd hebben, beschouwt het einde van hun wandel en volgt hun Geloof na.
Oud Hebr. XIX, 7

O God, Gij hebt Uw dienaar tot navolger gekozen van de apostelen in het priesterlijk ambt. Verenig Hem ook voor eeuwig met

hen, door onze Heer Jezus Christus, Uw Zoon, die als God met U leeft en heerst in alle eeuwen der eeuwen. Amen.

Mis overledenen.

O Maria, mijn goede Hemelse Moeder, Koningin der Priesters, spreek voor mij ten beste bij uw Goddelijke Zoon.

H. Hart van Jezus ontfermt U mijner.
300 d. afl.



De families
VERMEERBERGEN en
BOLLEN,

danken U om uw kristelijke deelneming en vrome gebeden.

Drukw. Felix Van Rompuy, Koster, Schriek

Daarnaast volgden nog volgende proosten:

E.H. Willems, proost van de boerinnenbond van 1931 tot 1935

E.H. Baelen, proost van de boerinnenbond van 1935 tot 1961

E.H. Seghers was de laatste proost van de boerinnenbond van 1961 tot 1985

1948 – 1960

OVERGANG NAAR EEN NIEUWE TIJD

De periode van 1940 tot 1960 was de overgang naar een nieuwe tijd. De Boerinnenbond bracht waterleidingen en diepvriezers naar de boerderijen. Er kwam ook ruimte voor ontspanning tussen de vormingen door, onder de vorm van toneel en uitstappen. In deze periode ontstond er een aparte werking voor boerinnen en werd het ledenblad van 'De Boerin' omgedoopt tot 'Bij de haard'.

Cover van het ledenblad 'Bij de haard'
(september 1962)



De invoering van het vrouwenstemrecht voor het parlement in 1948 was een kantelpunt. De ongelijkheid tussen man en vrouw in de politiek werd al van bij het begin aan de kaak gesteld, maar nu kregen vrouwen expliciet de raad om vooral niet blanco te stemmen. Om de soms heel grote gezinnen te ondersteunen, ontstond in 1959 Gezinshulp - later gekend als Landelijke Thuiszorg - in de schoot van de Boerinnenbond.



Groepsfoto van de Boerinnenbond in 1948, genomen
ter gelegenheid van hun 25-jarig bestaan.

Vanaf 1960

MONDIG EN GESCHOOLD

Vanaf de jaren '60 veranderde de samenleving ongelooflijk snel. De maatschappij begon alles in vraag te stellen, en dus keek ook het vrouwen netwerk kritisch naar zichzelf. Bij het 60-jarig bestaan van de organisatie in 1971 werd de naam **Katholiek Vormingswerk van Landelijke Vrouwen** gelanceerd. Het magazine 'Bij de haard' werd, naar analogie met deze evolutie, in 1988 '**Eigen Aard**'.



Tijdens de 'inhaling' van pastoor Seghers in 1961 was de Boerinnenbond ook present!

De leden, mondiger en ook geschoold, wilden méér. Alleen was er toen nog geen kwaliteitsvolle kinderopvang in landelijke gebieden. Met de formule van onthaalouders startte **Landelijke Kinderopvang** in 1976 een succesvolle werking.

De medewerkers in de zorg konden aangepaste vorming goed gebruiken en konden daarvoor vanaf 1987 rekenen op **Zorg-Saam**. KVLV-leden zorgden vaak ook zelf voor gezins- of familieleden. Om de noden van deze mantelzorgers op de agenda te zetten, organiseerden zij sinds 1996 **Ons Zorgnetwerk**, samen met Landelijke Gilden en Landelijke Thuiszorg. Dat deden ze ook voor land- en tuinbouwbedrijven die soms een extra zorgfunctie opnamen. Sinds 2004 coacht het **Steunpunt Groene Zorg** die bedrijven verder.

Puur zorgde er vanaf 2005 voor dat gezinnen ondersteund werden in hun huishouden en creëerde extra werkgelegenheid dicht bij huis. De organisatie werkt met dienstencheques. **Oziki** biedt oppas aan huis als je kindje ziek is.

1966

VIERING 43 JAAR VOORZITTER ELVIRE VAN THIENEN

Op zondag 17 april, Beloken Pasen, huldigde de Boerinnengilde van Kampenhout mevrouw Elvire Van Thienen, die zich wegens gezondheidsredenen verplicht zag haar functies neer te leggen.

Mevrouw Elvire De Wolf nam de taak van voorzitter over. Ook zij zou zich inspannen voor de verdere bloei van de Boerinnengilde van Kampenhout, die op dat ogenblik 228 leden telde. Reeds in haar jeugd jaren maakte ze deel uit van verschillende jeugdgroeperingen. Naderhand werd ze actief bestuurslid in de Boerinnenbond, zodat zij de geschikte persoon was om de gevierde als voorzitter op te volgen. Hierbij kon ze rekenen op de raadgevingen en steun van mevrouw Vandermeiren, die de Boerinnengilde van Kampenhout niet definitief verliet, maar er innig mee verbonden bleef als ere-voorzitter.

Thans is onze bond uitgegroeid tot 212 leden, met niet minder dan 16 bestuursleden. Het kan werkelijk niet beter!

LOURDESACTIE, OOK IN 1966

De Vrouwengilde organiseert de jaarlijkse Lourdesactie. Er worden dan lotjes verkocht en zo kan diegene met een winnend lotje op reis naar Lourdes! Zo werden er in 1966 twee reizen verloot. Van 1976 tot nu zijn er al 85 winnaars op reis kunnen gaan. Dit zou zonder de verkoop van lotjes onder de leden niet mogelijk zijn geweest. De trekking gebeurt trouwens tijdens het 'Lourdesfeestje' dat nog steeds op de laatste zondag van februari gehouden wordt.

1967

FEESTVERGADERING, EEN BLIK ACHTER DE SCHERMEN

In 'De Haechtenaer' uit 1967 kunnen we even meelesen hoe het er aan toeging tijdens de feestvergaderingen van de vrouwengilde:

Feestvergadering Boerinnengilde. – Honderdzestig vrouwen van de Boerinnengilde waren op de feestvergadering aanwezig. E.H. Pastoor luidde de vergadering in met enkele bewoordingen over de werkzaamheid van de gilde in het verlopen jaar. Spreker dankte de leiding, die bovenmate hard werkt. Geen maand gaat voorbij zonder activiteiten van de vrouwengilde. Het ledenaantal groeit steeds aan en overschrijdt thans de tweehonderdvijftig. Gemiddeld zijn er honderd leden op de gewone vergaderingen, een zeer hoog cijfer. Onmiddellijk daarna nam mejuffer Busselot, uit Halle, het woord en behandelde het thema: 'Het gelukkig zijn van de huisvrouw in haar levenssituatie'. Omstreeks 17 uur was het slikken der theorie ten einde en begon men aan het eetmaal. Koude schotel, fijne gebakjes, heerlijke koffie, ijsroom. Hierna werd aan gezelschapspelen gedaan, gezongen en mopjes verteld. Op het allerlaatste kreeg men dan de trekking der Lourdesreizen, met als overwinnaar Angèle Vandermeiren en mevrouw Coppin. Mevrouw Coppin liet de reis aan de eerste reserve Rachele De Krem.

1973

50 JAAR BOERINNENBOND/KVLV

In 1973 vierde de vrouwengilde haar 50st verjaardag. In 'Ons Nieuws' lezen we:

Dat te Kampenhout het zogenaamde zwakke geslacht zich terdege inspant om grootse verwezenlijkingen tot een goed einde te brengen, werd nogmaals bewezen bij de viering van het gouden bestaansjubileum van de plaatselijke afdeling van het Katholiek Vormingswerk voor Landelijke Vrouwen. Tijdens de plechtige eucharistieviering in de parochiekerk, met concelebratie door priester Brams, diocesaan proost, en pastoor Segers, werd niet enkel voor een inslaande homilie gezorgd maar er was ook een ontroerend moment toen een korf met keurgroenten als offerande werd aangebracht. Tijdens de namiddagreceptie in de zustersschool hield juffr. Juliana Lievens, nationaal leidster, een gelegenheidstoespraak, waarin zij vooral de klemtoon legde op het familiaal en sociaal aspekt van de KVLV. Daarop volgde nog een feestmaaltijd met 235 aanzittenden in zaal 'Pax', waar de disgenoten werden toegesproken door de h. Hellemans, algemeen proost. Zo verliep een heuglijke dag, als bekroning van 50 jaar onafgebroken activiteiten.

Groepsfoto, genomen voor Villa Lucie, dat toen nog dienst deed als gemeentehuis. Bemerkt ook links op de achtergrond de toenmalige kapel met kleine klokkentoren van het Godshuis.



- 1 Rosalia Beullens
- 2 Ida Verboomen
- 3 Yvonne Pauwels
- 4 Hortensia Van Steenweghen
- 5 Maria De Putter
- 6 Celine Imbrechts
- 7 Lea Silvrants
- 8 Luciana Maria Renata Goolaerts
- 9 Jeanne Boeckstijns
- 10 Rachel Peeters
- 11 Elvire Dewolf
- 12 afgevaardigde BB Leuven
- 13 Hippoliet Segers
- 14 Joanna Cardijn
- 15 Asperslag Ludwina, afgevaardigde BB Leuven
- 16 Marcel Verhoeven
- 17 Emiel Schoevaerts
- 18 Jan 'Jef van Vitus' Schoevaerts
- 19 Madeleine Peeters
- 20 René Dekeyser
- 21 Victor Peeters
- 22 Jan Vander Vorst
- 25 Isabella De Coninck
- 26 Constantia Mommens
- 27 Anna Van Wesemael
- 28 Hortensia Verstraeten
- 30 Yvonne Demeur
- 31 Emma Dekeyser
- 32 Marie Learts
- 33 Angèle Verstraeten
- 34 Marie Louise Peeters
- 35 Celine Witpas
- 36 Aline Winnepenninckx
- 37 Leonia Vandermeiren
- 38 Simone De Coster
- 40 Justine 'Stinneke' Mathijs



- | | | |
|-------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|
| 41 Margaretha Milonton | 74 Jeanne Van Steenweghen | 102 Eliza Vandermeiren |
| 42 Maria Schoevaerts | 76 Maria Bulckaert | 103 Christiane De Coster |
| 44 Juliana Verboomen | 77 Bertha Vrebosch | 104 Paula Vandermeiren |
| 45 Regina Maria Theresia Doms | 78 Julia Goffyn | 105 Aline Verelst |
| 46 Philippina Somers | 79 Joanna Virginia Van Rillaer | 106 Angèle De Coninck |
| 47 Josephina Sophia Doms | 81 Wiske Casteels | 107 Lea Vandermeiren |
| 48 Maria Schoevaerts | 80 Paula Maria Smolders | 108 Lisette Houtput |
| 49 Maria Verstraeten | 82 Gabriella Maria De Wandeleer | 109 Lisette Van Haesendonck |
| 50 Jeanne Santens | 84 Sidonie Vanderhoeven | 111 Anna Lembrechts |
| 51 Hermina Pardon | 85 Irma Vander Meiren | 112 Christine Degreef |
| 52 Constantia Beullens | 86 Nazien | 113 Madeleine Geysmans |
| 55 Jeanne Vangrunderbeeck | 87 Gabriëlle Deneyer | 114 Constantia Van Den Broeck |
| 56 Victorine Van Grunderbeeck | 88 Martha Boeckstijns | 115 Maria De Vroe |
| 60 Lea Leontina Casteels | 89 Ida Doms | 116 Carolina Schoovaerts |
| 61 Julia Vandeneynnden | 90 Trees van de pastoor Van Baal | 117 Melania Vercammen |
| 62 Theresia Vandervorst | 91 Augusta Doms | 118 Clementine 'Delleke' Schellekens |
| 63 Bernadine De Ron | 92 Maria Verstraeten | 119 Gabriëlla Cauwenberghs |
| 64 Ferdinand Schellekens | 94 Angèle De Coster | 120 Martha Doms |
| 65 Maria Rosalie De Bruyn | 95 Virginia Van Ingelgom | 121 Joanna Ackermans |
| 66 Philomena Beullens | 96 Maria Juliana Verdeyen | 122 Leona Verdeyen |
| 67 Irma Indigne | 97 Gilberta Maria Poedts | 123 Rachel Geleyns |
| 70 Alice Huegaerts | 98 Paulina Casteels | 124 Kamiel Croon |
| 71 Germaine Huegaerts | 99 Louisa 'Wiske' Budts | 125 Marcel Peeters |
| 72 Gabriella Vanhoof | 100 Rita Van den Balck | |
| 73 Leontine Vandermeiren | 101 Ursule De Coninck | |



Het bestuur van de KVLV in 1973

*Staannd v.l.n.r.: Rachel Peeters, Paula Vandermeiren, Lea Silvrants,
Rita Van den balck, Pastoor Seghers, Christine Degreeff, Celine Witpas,
Hortensia Van Steenweghen, Lucienne Goolaerts*

*Zittend v.l.n.r.: Celine Imbrechts, Gusta Matthijs, Yvonne Pauwels,
Madeleine Dekeyser, Elvire Dewolf, Jeanne Boeckstijns,
Virginia Van Ingelgom, Maria Puttemans*

1977

FILMAVOND IN ZAAL PAX 'BLOEDVLEKKEN OP DE SNEEUW'

De parochiezaal Pax in de Brouwerijstraat werd gebouwd in 1955 en geopend in 1956. Dit gebouw staat in de tuin van het huis van de toenmalige onderpastoor. In de begindagen bestond deze zaal uit een houten oplopende tribune met rode klapstoeltjes.

De zaal werd en is voor vele verenigingen de thuisbasis, zo ook voor de Boerinnenbond, later KVLV en nu Ferm. Er werd toneel gespeeld, Vlaamse artiesten passeerden op het podium en werden ook films afgespeeld.

De allereerste film was 'De Dood vloog mee'.

Maar ook de Boerinnenbond programmeerde wel eens een ontspannende film, zoals ook dit filmticket illustreert!

~ FILMAVOND ~
ZAAL "PAX" KAMPENHOUT
OP DINSDAG 1 FEBRUARI 1977, TE 20 U.
BLOEDVLEKKEN
OP DE SNEEUW

Aangeboden door K.V.L.V.

Inkom : 40 fr.

Bij de opening van zaal PAX in 1955 zorgde de Boerinnenbond alvast voor leuke toneeltjes, zoals deze foto's uit het archief van deze vrouwenbeweging tonen!



1983

VIERING 60-JARIG BESTAAN

Vanaf 1983 was Lea Vandermeiren voorzitter van de KVLV met als secretaresse Wiske Paeps. Na een paar jaar werd Wiske opgevolgd door Emmy van Boxel-Hendrikkx. Ze werd hierbij bijgestaan door Gerda Selderslaghs. In 1993 werd Emmy opgevolgd door Agnes Verstreken.



Vooraan, 1ste rij v.l.n.r.: Marleen Habils, Paula Taymans, Emmy Hendrikkx, Jeanne Van Rillaer, Lea Vandermeiren, Julienne Verdeyen, Lydie Huygens, Ingrid Verstraeten

Middelste rij v.l.n.r.: Lisette Houtput, Maria Peeters, Octavie Ceuleers, Agnes Beeckman, Mariette Verhuyght, Agnes Verstreken, Gilberte Poedts, Gerda Selderslaghs

Achterste rij v.l.n.r.: Yvonne Vanhalle, Rita Van Den Brandt, Rita Luyten, Jenny Schepers, Anna Lembrechts



K.V.L.V. KAMPENHOUT 1923-1983

foto roger



1998

VIERING VAN 75-JARIG BESTAAN MET ONTVANGST IN DE TOENMALIGE RAADZAAL VAN HET GEMEENTEHUIS



2001

STOET VAN DE SINT-SEBASTIAANSGILDE MET KVLV KAMPENHOUT!

In 1991 vierde de Sint-Sebastiaansgilde van Kampenhout haar 450ste verjaardag. Tijdens de zomer 1991 was er een grote stoet met de aanwezigheid van binnenlandse en buitenlandse gilden en was het gemeenteplein de locatie van volksvermaak.

In 2001 werd de Gilde opnieuw gevierd en volgde er terug een stoet. Ook de KVLV van Kampenhout liet deze kans niet voorbijgaan. Deze fabriceerde een kleurrijke wagen om de vereniging in de kijker te zetten.

*Op de wagen: Julienne Verdeyen,
Gilberte Poedts, Jenny Schepers, Agnes Beeckman
en Mariette Verhuyght.*





De KVLV-dames maken zich op voor een fietstochtje (juli 2001)

2003

VIERING LEA VANDERMEIREN

In 1983 nam Lea Vandermeiren het roer over van Elvire en zo ging de boot aan het varen - ondertussen reeds 20 jaar lang - en zoals het een goed kapitein betaamd, steeds als eerste aan boord en als laatste er weer af. Er werd in de voorbije jaren naarstig genaaid, gebreid, gehaakt, geklost, geschilderd, gekookt, geschikt, gefietst, gedanst, gezongen, gereisd en ook gefeest. En feesten deed KVLV meermaals, maar dat jaar in het bijzonder om Lea te danken voor de voorbije jaren.

Lea had zoals iedereen haar bijzondere en soms ook eigenaardige kanten:

- » Zo kennen we allemaal haar gevleugelde uitspraak: "neem allemaal ulle bletteke" en al waren de "blettekes" altijd op tijd klaar, datums lagen meerdere malen iets "moeilijker" en het was soms wat gokken of de dag dan wel de datum goed was.
- » Een attribuut waar ze geen afscheid van nam is haar bel. Dit wisten we al langer, dus een nieuwe voorzitter betekent ook een nieuwe bel. Iedereen weet dat deze bel meerdere malen haar nut heeft bewezen om de aanwezigen in de zaal aan te manen tot stilte zodat Lea haar wordeke kon doen.



Uit de voorbije jaren zijn ook enkele grappige anekdotes overgebleven die we jullie toch niet willen onthouden :

- » Zo kwamen Lea, Julienne en Gilberte vele jaren geleden uit de kerk na een begrafenis en zocht Lea tevergeefs haar sleutels. Waar had ze die toch gelaten? Grote paniek tot ze op de parking vaststellen dat Lea's wagen nog staat te draaien. Gelukkig was dit voor de oliecrisis.
- » Ooit trok KVLV op reis naar Brugge met Pardon. Er werd verkeerd afgesproken en na 2 uur tevergeefs zoeken naar de bus is men dan maar op zoek gegaan, met de zwaantjes voorop.
- » Pannenkoeken bakken kon ook al wel eens tegenvallen. Dit ondervonden Julienne en Gilberte. Lea had een goed recept voor pannenkoekendeeg en zou voor het deeg zorgen. Julienne en Gilberte aan het fornuis - maar pannenkoeken bakken was niet mogelijk - het leek meer op bruine koek. Niet verwonderlijk als je weet dat het pannenkoekendeeg eigenlijk 4/4 cakedeeg bleek te zijn.

Het geschenk dat we haar vandaag aanbieden staat symbool voor "moeder en kind" en vooral dankzij de gulle bijdrage van alle leden kunnen wij Lea een icoon met certificaat aanbieden: "Moeder met ongeboren kind". Lea overleed 10 jaar later, in 2013.

Het handgeschreven tekstje op haar bidprentje toont haar dankbaarheid voor een rijkelijk leven ...

Bij het vertrek van Lea droeg zij symbolisch haar bel over aan Gerda Selderslaghs, bijgestaan door Agnes Verstreken als secretaresse. Gerda was van 2003 tot 2008 voorzitter.

Lea Vandermeiren

° 3 juni 1929 - † 9 april 2013

2677
2677
Dank je!
Linderey - familie en vrienden,
dank je! Ik heb ik een
rij vol - gelukkig - leven gehad.
- afscheid nemen is niet gemakkelijk
- Oma - Dommie - Lea
Lea

2006-2020

VROUWEN MET VAART

In 2006 werd KVLV versterkt met **'Vrouwen met vaart'**, zowel in de naam van de organisatie als via een nieuwe naam voor het ledenblad. KVLV profileerde zich op een aantal domeinen: lekkere en gezonde voeding, gezondheid en conditie, creativiteit, zorgzaam samenleven, platteland en ondersteuning van Agravrouwen. De beweging engageerde zich maatschappelijk en werkte eigen actiemodellen uit.

In 2011 daverde Leuven op zijn grondvesten. Een enorme mensenzee trok naar de stad om 100 jaar KVLV te vieren. Vanaf eind 2014 trok KVLV de kaart van 'Samen delen'. De ShareFairs, succesvolle deelmarkten, zijn daar een goed voorbeeld van. Maar men lanceerde ook andere initiatieven tegen verspilling, zoals 'Lang leve elektro' – een actie die opriep om oude elektronische apparaten in ere te herstellen – en kookboeken die voedselverspilling tegengaan zoals 'No waste cooking'.

Duurzaamheid is de eerste van de drie D's die vanaf toen het beleid kleuren. De twee andere zijn **diversiteit** en **digitalisering**. Er zijn samenwerkingsverbanden met asielcentra, vrouwengevangenissen, verenigingen waar mensen in armoede het woord nemen of met werkingen voor mensen met een beperking. De organisatie probeert ook de digitale kloof te dichten met gerichte workshops voor vrijwilligers, een toegankelijke website en het ontsluiten van sociale media.

Na het vertrek van Gerda Selderslaghs nam Agnes Muyldermans het voorzitterschap korte tijd over om dan nadien over te gaan naar een zogenaamd "kernbestuur". Al die tijd bleef Lea zeer sterk aanwezig en op haar vraag zijn Rita Luyten en Betty Verluyten als duo-voorzitsters gestart in november 2012. De functie van secretaresse wordt sinds 1 januari 2011 uitgevoerd door Veerle Vandesande. Ook Rita en Betty zijn heden ten dage nog steeds in actieve dienst als duo-voorzitsters.

VROUWEN MET VAART

nr. 7 - september 2014 | ledenblad kvlv vzw | maandelijks niet in februari en augustus | 101ste jaargang | afgiftekantoor antwerpen x | P4A9098

www.kvlv.be
kvlv

Blind date
helpt clichés
de wereld uit

Dames en heren,
appelen en peren!

Bodymap
leert kinderen
weer bewegen



2018

95 JAAR KVLV!

Op zondag 24 juni 2018 vierde KVLV Kampenhout haar 95-jarig jubileum in zaal Pax. Huiskok Adeline Vansteenbrugge zorgde andermaal voor een lekker feestmaal, helemaal in (retro)stijl met de 95 jaren van de vereniging. Voor het nodige vertier werd accordeonist Iwein aangezocht. Het is geweten, de voeten onder tafel steken met een streepje muziek erbij blijft een favoriete bezigheid van vele (oudere) leden. De aanwezige bestuurders werden bovendien in de bloemetjes gezet voor hun inzet en medewerking.



Eerste rij v.l.n.r.: Agnes Muyltermans, Lydie Huygens,
Paula Taymans, Christiane Cochet

Tweede rij v.l.n.r.: Veerle Vandesande, Rita Luyten,
Rita Van Den Brandt, Carine Cloetens

Ontbreken op de foto: Octavie Ceuleers, Betty Verluyten

MAMADEPOT

In het kader van duurzaamheid is binnen Ferm het initiatief “Mamadepot” opgestart. Ook Ferm Kampenhout vond een samenwerkingsverband met het lokaal bestuur van Kampenhout en met Ferm afdelingen Relst, Buken, Nederokkerzeel en Perk. Dit werd opgestart in 2020, net voor de coronapandemie losbarstte. Na enkele losse initiatieven in de Glazen Zaal, vond het Mamadepot onderdak in de oude vleugel van het Godshuis.

In het Mamadepot kan iedereen terecht voor mooie tweedehandsspullen voor kinderen en jongeren: kleding, bedjes, verzorgingsmateriaal, buggy's, speelgoed, fietsjes, schoolgerief, kinderboeken, ... en dit aan kleine prijsjes.

Maar Mamadepot is niet enkel een winkel: het is een buurtpunt, een warme ontmoetingsplek. Voor iedereen, uit de dichte of iets verdere buurt. Bij een drankje is er tijd voor een toffe babbel en leer je andere fans van het Mamadepot kennen. Men kan er ook deelnemen aan workshops, spelnamiddagen of infomomenten.



2020

KVLV WORDT FERM!

De snelle en voortdurend veranderende samenleving zorgt ervoor dat anno 2020 KVLV besloot om haar krachten te gaan bundelen en een sterk merk voor te stellen. Dit werd een antwoord op wat vrouwen de dag van vandaag willen: minder zorglast en minder zorggeweten, maar vooral meer evenwicht en vrije tijd in hun leven. Op 24 januari 2020 werd in de Brabantthal te Leuven met een spetterend feest dit nieuwe merk onthuld: **Ferm**.

Ferm is een verbindend netwerk met een breed aanbod van diensten en activiteiten. Het biedt de hedendaagse vrouw kwaliteitsvolle huishoudhulp, kinderopvang, kraamzorg, oppas en thuiszorg. Zo krijgt deze meer vrije tijd om aan toffe en interessante activiteiten deel te nemen. Deze activiteiten situeren zich vooral in de volgende domeinen: bewegen en sport, crea en lifestyle, eten en drinken, eropuit en cultuur en gezondheid. (bron: <https://www.samenferm.be/>)

Om de nieuwe naam bij haar leden te lanceren, bezorgde de bestuursploeg van Ferm Kampenhout in het weekend van 25 en 26 januari haar leden een 'Ferm'-welkomstmat.

Nauwelijks enkele weken later werd de ganse samenleving zwaar getroffen door een sterk oprukkend virus. Deze crisis heeft uiteraard ook een aanzienlijke impact gehad op de normale werking van Ferm Kampenhout. Met de nodige creativiteit en flexibiliteit heeft de afdeling getracht om in die bijzondere periode de boel draaiende te houden. Zo organiseerde zij een ontbijt aan huis, af te halen bloemschikpakketten met stappenplan, een lentezoektocht...

In 2020 is tijdens de coronapandemie vanuit Ferm een initiatief gestart "Troostplek". Dit werd als gezamenlijk project opgenomen samen met afdelingen Ferm Buken, Nederokkerzeel en Relst. Op deze stille plek, gelegen aan het verbindingswegje tussen Guido Gezellelaan (Rood Klooster) en sporthal kan men even tot bezinning komen.

In 2023 telt Ferm Kampenhout nog steeds een 100-tal leden. De werking berust inmiddels bij een nog maar kleine ploeg van 8 bestuurders. Het is een euvel waarmee nogal wat verenigingen worstelen: het wordt alsmaar moeilijker om vrijwilligers en leden te motiveren om actiever te worden. Ferm Kampenhout neemt evenwel zijn toekomst in handen en zet alle middelen in om het tij te keren.



Volle coronaperiode.
Samen brunchen is niet mogelijk,
ontbijt aan huis kan zeker wel!





2023

BEZOEK BREENDONK







