



Verslag van de bijeenkomst van Campenholt op 9 maart 2024

Aanwezig: Hugo Schoevaerts, voorzitter,

Agnes Peremans, Ann Van Remoortel, Denise Croon, Erik Heymans, Felix Goossens, Hubert Gulinck, Huub Van der Steld, Louis Leten, Oscar Dekeyser, Paul Behets, Willy Christiaens, Wouter Vanderbist.

Verontschuldigd: Ann Peeters, Camiel Croon, Karine Empereur, Liesbeth Merckx, Marcel Simons, Pol Hessels, Stijn Simons, Willy Sevenants.

- Correcties verslag 10 februari 2024

De kosten voor de komende lessen "Genealogie", die georganiseerd worden door Familiekunde Vlaanderen en de heemkring werden na de bijeenkomst van 10 februari definitief vastgesteld op 25 euro voor leden en 35 euro voor niet-leden.

De lezing over de Haachtsesteenweg zal plaatsvinden op 11 maart en niet op 9 maart. Tenslotte was Staf Salens aanwezig op de vorige bijeenkomst, maar werd hij bij vergissing niet opgenomen op de aanwezigenlijst.

Met deze opmerkingen erbij werd het verslag goedgekeurd.

- Tongeren

Erik Heymans heeft een verslag geschreven over onze uitstap naar Tongeren. Het verslag vind je op onze website via deze link: <https://www.campenholt.be/activiteiten-2024-03-02-uitstap-Tongeren.php#gsc.tab=0>.

De volgende uitstap, die de heemkring organiseert, is naar het trammuseum in Antwerpen-Berchem op 25 mei. De organisatie hiervan is lopende en meer uitleg en de inschrijving volgt nog.

- Napoleon

Louis Leten heeft in het archief in Merksem nog wel wat info 'geogst', maar dat viel eigenlijk wat tegen. Hij is op dit moment de laatste hand aan het leggen aan zijn onderzoek over de Kampenhoutse soldaten van Napoleon en daarna is het nog samen verder af te spreken wat we met zijn opzoekingen willen doen, zoals de tekst fysiek of digitaal uitgeven, een lezing, een artikel in het jaarboek, een extract in het jaarboek van een groter apart werk ?

Het is volgens Louis sowieso veel moeilijker zo'n geschiedenis aan de man te brengen dan andere projecten aangezien de mensen die periode niet echt kennen, zeker niet de kleine

gebeurtenissen. Daarnaast is de afstand in de tijd ook aanzienlijk; er is niet echt meer een connectie tussen mensen en hun nabije voorouders.

Louis gaat volgende week in Ranst een lezing geven en zal daar het groter verhaal ophangen aan lokale figuren. Tenslotte maakt hij nog de opmerking dat de meeste documenten in het Rijksarchief zitten en niet in burgerlijke standsregisters wat veel makkelijker werkt, zoals in Kampenhout. Sowieso houdt Louis ons op de hoogte van zijn onderzoek!

- ***Relikwiehouder O-L-V Kerk Kampenhout 1615***

De mensen van het KIK (Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium) zijn gekomen, hebben de houder bekeken en hun foto's genomen. Een verslag zou volgen, maar dat is er op dit moment nog niet. Volgende donderdag gaat Hugo ook naar de opendeurdag van het KIK. Er zal ook contact opgenomen met het Dogenpaleis in Venetië aangezien we met het wapenschild en de initialen "BG" het voorwerp kunnen linken aan doge Giovanni Bembo (1543-1618).

- ***Sint-Sebastiaansgilde***

Verbesselt heeft jaren geleden (in de jaren 70) een tentoonstelling opgesteld over voorwerpen van de gilde, vaandel, breuk, register etc. Van Verbesselt, schrijver van de parochie-geschiedenis, zijn er ook foto's terug te vinden in het archief van Kamiel Croon. Krantenknipsels hierover, die in de *Haachtenaar* uitgebracht werden, kunnen we in een eventuele publicatie of expo gerust opnemen.

- ***Kampenhout Vandaag***

Het project is tot stilstand gekomen. Dit heeft twee redenen: 1) Er was een lijst met thema's opgesteld, maar die was veel te lang en werkte overweldigend en ontmoedigend. 2) Daarnaast heeft Wouter, de trekker van dit project, niet de tijd gevonden om hier voldoende werk van te maken. Om de neuzen in dezelfde richting te zetten zal Hubert hiervoor een aanzet geven door een sjabloon op te maken, dat we kunnen delen. Hij stelt voor om eerst gewoon samen te komen en er terug werk van te maken.

De eerste bijeenkomst zal zijn op maandag 15 april om 18u30. Voorlopig zal dit in *De Krop* plaatsvinden, als dit niet lukt, zal dit nog medegedeeld worden.

- ***Dialect***

Willy Schoevaerts heeft nog twee woorden toegevoegd, namelijk 'petosch' en 'in de weir zijn'. Oscar zoekt nog een foto van een 'kamizool'. Erik zegt, dat dit het kledingstuk was, dat Nonkel Jef altijd droeg op tv. Paul deelt nog dat Vannoppen een boekje over plaatselijke kledij heeft geschreven.

- ***Actie 'Gooi niets weg'***

Er is het voorstel om *Interza* te vragen om interessante dingen, die op het recyclagepark aan de Neerstraat aangeboden worden, apart te houden. Hugo zal met hen een afspraak maken over dit thema.

- **900 jaar parochie Kampenhout**

Dinsdag was er een bijeenkomst in de Pax. Verschillende afspraken zijn gemaakt, nl. dat de tentoonstelling in Pinksteren 2025 zal worden gehouden en dat Erik voor de layout van de poster zal zorgen. In het algemeen willen we als heemkring, als er engagement is vanuit de kring en daarbuiten, ideeën en tentoonstellingen ondersteunen en tot een goed einde brengen. Maar als er enkel een vrijblijvende vraag is, maar verder geen engagement, dan verbinden wij ons niet.

In dit geval is er een historisch luik. Er zal in 2025 een processie komen op Tweede Pinksterdag, die een iets andere insteek zal krijgen door bijvoorbeeld andere OLV-parochies uit te nodigen, en dan niet in de vorm van een boeteprocessie.

In Elewijt kent de Sint-Hubertusprocessie, eveneens op pinkstermaandag, een groeiend succes en nemen er 50 groepen deel (zie <https://www.sinthubertusprocessie-elewijt.be/wp-content/uploads/2023/12/Flyer-processie-V2-1.pdf>).

We moeten het mogelijke doen om onze Kampenhoutse processie te behouden en het aantal deelnemers te verhogen. Paul Behets geeft volgende toelichting: deze processie, de Tiende-processie, is het oudste monument van het dorp. De processie, die de grenzen afgaat, diende om het gebied af te bakenen waar de tiende (10% belasting) geheven werd. Dit kan goed mogelijk een van de oudste processie van ons land zijn.

De viering van “70 jaar Pax” zal eraan gekoppeld worden, met bespreking van de toenmalige cinema, de meifeesten, de paxfeesten, ...

Het opknappen van de Sint-Barbarakapel in de Wildersedreef wordt terug opgenomen en kan hopelijk ook deel uitmaken van de viering 900 jaar parochie Kampenhout.

De 900 jaar parochie Kampenhout viering gaat een halfjaar duren. Er wordt geopperd dat we misschien iets speciaals kunnen doen rond die relikwiehouder?

De restauratie van het in 1979 geklasseerde orgel is ook even aan bod geweest. Hoewel zo'n erkenning moet zorgen voor een blijvend onderhoud en het orgel bespeeld moet worden, is dit niet gebeurd wat zorgde voor een langzaam verval. Een specialist zou de huidige toestand moeten bekijken. Als heemkring kunnen we daar zeker een aanzet toe geven. Naast witloofgemeente zijn we immers ook een heel muzikale gemeente, met verschillende fanfares, zangkoren, de Vlier, het Brabants Centrum voor Muziektradities en hebben de helft van onze ereburgers een muzikale achtergrond: Hubert Boone, Armand Preud'homme, Jules Penninckx en Will Tura!

Eenmaal gerestaureerd kan het bespeeld kunnen worden en bijdragen tot de muzikale luister van onze gemeente.

- **Archief**

Op 21 maart is het de eerste samenkomst omtrent het archief van de OLV-kerk van Kampenhout. We gaan beginnen met wat er daar in de kluis zit. Hugo heeft gekeken naar het Antwerpse systeem en Felix naar het Leuvense; er zal bepaald worden wat het beste werkt.

Om te helpen met het archief van de Sint-Sebastiaansgilde hebben we ook ons akkoord gegeven. We hebben nu een scanner in Villa Lucie staan en dat archief gaan we hierdoor jagen. Eigenlijk zouden we een vaste open dag moeten hebben waar mensen gewoon kunnen toekomen en meehelpen als ze willen.

In totaal zijn er dus verschillende zaken die we willen beter inventariseren, catalogiseren en digitaliseren: onze collectie van objecten, ons papierenarchief, onze foto's en onze bibliotheek.

Dit zal veel werk vragen maar is een basisdoelstelling van onze heemkring.

- **Varia**

Er kwam een vraag van een studente naar de heemkring in verband met de verkaveling van de "Vogelzang". Hubert heeft hierop geantwoord, dat de relevante informatie vooral in het archief van de gemeente zal liggen. We kunnen haar hier natuurlijk bij helpen en de juiste richting in sturen, maar niet het onderzoek voor haar doen.

Voor het carpoolen naar Tongeren heeft de heemkring beslist een onkostenvergoeding te geven; dit zal ook het geval zijn bij andere carpool-uitstappen.

Op 14 mei gaat Hubert een voordracht geven over de Kampenhoutse bossen in de Groene Vallei. Dit zal plaatsvinden binnen een grotere reeks van voordrachten.

Louis heeft een vraag over de *Brabantse Kouters*, namelijk of Kampenhout hier lid van is. Dit is niet het geval. Zij zijn een IOED (Intergemeentelijke Onroerend Erfgoed Dienst) en Kampenhout maakt geen deel uit van een IOED. Ooit is er een aanvraag geweest voor het oprichten van een IOED tussen onze gemeente, Herent en Kortenberg, maar werd niet goedgekeurd door de Vlaamse Overheid.

Volgens Paul is er tijdens de vergadering met de parochie gevraagd naar foto's van de processie, iets dat ook interessant zou zijn voor andere redenen: mensen, huizen, etc. Er zou een oproep voor zulke dingen moeten komen. Volgens Ann moet je zo'n dingen vooral bij de mensen zelf persoonlijk gaan vragen, dan zijn ze bereid dit te geven en te vertellen.

Paul geeft een uitstapstip mee, namelijk een tentoonstelling in Hof van Busleyden over de Bourgondische tijd, met gerestaureerde panelen, een gelegenheidstentoonstelling naar aanleiding van hun heropening (zie <https://www.hofvanbusleyden.be/>). Het is ook in combinatie met moderne werken en volgens Louis is het echt de moeite. De Hanswijkkerk is daar niet ver van af en is recent gerestaureerd en de moeite waard om te bezoeken, als je toch in de buurt bent.

Lezingen: Er komt op 14 maart een lezing van Ellen Ogez over haar boek "Hier zijn geen Joden" in de Sint-Adriaankerk in Haacht en een lezing, die Paul gaat geven woensdag 13 maart in "De Semse" in Zemst.

Tenslotte vraagt Hubert zich af wat hij precies moet gaan doen als onze vertegenwoordiger bij het "Regionaal Landschap Dijleland" tijdens hun algemene vergaderingen. Een goede relatie is belangrijk en ze hebben fijne projecten in Kampenhout zoals de watertrap in Wilder, maar voor die praktische kant moeten de dingen misschien herbekeken worden.

Volgende bijeenkomst: zaterdag 13 april 2024 te 10 uur in De Krop, Dorpsstraat 9b.

Wouter Vanderbist
Verslaggever

Hugo Schoevaerts
Voorzitter

Campenholt – Heemkring Kampenhout - www.campenholt.be

Voorzitter: Hugo Schoevaerts, hugoschoevaerts@gmail.com

Ondervoorzitter: Felix Goossens, feligoo@telenet.be

Secretaris: Gerry Croon, gerry.croon@kampenhout.vera.be

Penningmeester: Steven Vermeylen, steven_vermeylen@hotmail.com

Bestuurslid: Erik Heymans, erik.heyman@telenet.be

Bestuurslid: Huub Van der Steld vdss1910@gmail.com

Bestuurslid: Wouter Vanderbist, wouter.vanderbist@live.be