

HET LEDENBLAD VAN JEUGDHUIS TONZENT

AFGIFTEKANTOOR: KAMPENHOUT
VERSCHIJNT TWEEMAANDELIJKS
JAARGANG 9 NR. 2
OKTOBER & NOVEMBER 2000
V.U.: KRISTOF METTEPENNINGEN
HUTSTRAAT 22
1910 KAMPENHOUT



Tonzenttoneelproject
**Een andere
Vermeer**
2-3-4 november 2000



**DE NIEUWE
TONZENTKRANT**



Dit is het gratis en tweemaandelijks
ledenblad van JeugdHuis
TonzenT vzw
Hutstraat 22, 1910 Kampenhout
016 / 65 04 61

e-mail: tonzent@kampenhout.be

URL: <http://bewoner.dma.be/tonzent>

Oktober & November 2000

Redactie Dominik De Buyser, Kristof
Mettepenningen, Nico Van
Craenenbroeck, Stijn
Meeuws, Reinhart Croon,
Filip Croon, Ronald Van
Steenwegen, Elke Andries,
Nathalie Cleynhens, Peter
Van Dessel, Hans Janssens,
Tin Janssens, An Janssen,
Krista Van Steenwinkel, Kim
Struelens, Kristof Demulder,
Maarten Daems, Fanny
Cabie, Kwinten Verspeurt.

Fotografie Kwinten V
Scanwerk: Steven De Prins
Tekenkunst REINHART
Lay-out & hoofdredactie Kwinten V.

Inhoud

Colofon	2
Inhoud	2
Wees VoorGezeten	3
TeRugBlik	4
Reet ven bahaar	8
VoorUitBlik	10
Een andere Vermeer	12
Strip-Bib-Mania	13
De Kern	15
Top 100 anno 2000	18
Verjaardagskalender	19
Agenda	20

JeugdHuis minimum Geopend:

Woensdag	19.00-23.00
Vrijdag	19.00-01.00
Zaterdag	19.00-01.00
Zondag	17.00-23.00

StripBib Geopend:

Zondag	17.00-20.00
--------	-------------

VoorWoord

Hey everybody,

Welkom aan boord...

Deze Tonzent-cruise brengt je dit jaar weer op fantastische bestemmingen waar velen enkel van dromen. Dankzij ieders hulp aan boord is het mogelijk om de meest wonderbaarlijke eilanden te bezichtigen, te snorkelen in prachtige wateren en zonder meer te genieten. Ik wil tussendoor iedereen effe bedanken. We hebben er een meer dan geslaagde J14D op zitten en dat is dankzij iedereen die mee de handen uit de mouwen heeft gestoken. Ik tracht samen met de ander RvB-leden steeds alle helpers persoonlijk te bedanken. Maar mochten we er hier en daar eentje vergeten zijn ... Bij deze Dank u...Ik wil bij deze Marinka nogmaals danken voor het geleverde werk in RvB. Langs de andere kant ben ik ervan overtuigd dat mensen als Nathalie en Krista deze leemte zeker weten op te vullen. Zij staan klaar om Tonzent te dragen. We varen met z'n 250 passagiers een koers die elk



moment aangepast kan worden. Soms hebben we al eens last van een wilde zee met redelijk wat misselijkheid als gevolg. We vragen wel dat de passagiers mee helpen roeien, zeilen uithangen en het dek schrobben. Dit is noodzakelijk om de ingeslagen koers te kunnen volgen en de schitterende eilanden te kunnen bereiken. Soms springt er eens een passagier in de zee om te gaan zwemmen. Zo eens een frisse duik kan enorm zijn voor de moraal. En om het compleet te maken. Net zoals op Love-boat, hebben we op deze Tonzent-cruise ook te maken met passionele romances, intriges, enz. Een vergelijking die iedereen maar eens moet interpreteren op zijn wijze. Tonzent versus een cruise... Het is geen luxecruise maar het is er wel eentje van formaat, dacht ik zo...!Kom en roei mee
See ye in Tonzent

Kristof.

TeRugBlik

augustus

Vrijdag 4 augustus

Officiële Opening jeugd-14-daagse

Een pracht van een show, al zeg ik het zelf. Met wat goei acteertalent van Tonzent en de wijze raad van de heer Voorzitter, verliep alles vrij vlotjes. Door middel van korte sketchkes (of hoe dat ge het woord ook schrijft) werden al de activiteiten aan het nieuwsgierige volk in Tonzent voorgesteld. Het zat goed in elkaar vond ik. Het moet niet elk jaar hetzelfde zijn hé. Geslaagd begin als ge het mij vraagt. En ge hebt het mij ook gevraagd! Dus hierbij mijn mening daarover.

Tine van denUnic

Zaterdag 5 augustus

Onthaaldag + fuif

Amaai, da zit ver zene! Gans de Kampenhoutse jeugd van 16jaar werd uitgenodigd om Tonzent wat beter te leren kennen. Maar volgens mij zit hier toch niet zoveel jeugd in Kampenhout buiten dan die 2 meisjes die komen opdagen zijn. Deze 2 kennen Tonzent nu dan ook van binnen en van buiten. Een fijne en rustige namiddag beleefd, wat wel positief was. Zo hadden we nog volle energie om ons op de fuif diezelfde avond eens goed uit te leven. Het allom bekende volk was weer van de partij en er werd dus weer fameus uit de bol gegaan. Geen enkele ander fuif kan toch tippen aan die mega bangelijke fuifkes in Tonzent hoor.

Tine J.

(nvdr: uiteindelijk waren er toch nog 8 lichamen, vergezeld van hun geest, aanwezig op deze onthaaldag.)





Zondag 6 augustus **Super Jurassic Sunday**

Verse dino op een bedje van Rein en Fanny, een fluweelzacht soepje met ballen van Stef en als toetje de vakkundig vermorzelde banaan van Wederik en Joke, en dan zwijg ik nog van al dat ander lekkers. Oersmakelijk, oerknop muzikaal omlijst, oergezellig. Het ouwzakkentijdperk in volle heropleving. Voor even, maar net dat vleugje nostalgie maakt alles zo ... zo ... t'onzent! Proficiat aan alle stoffige culinaire en muzikale rotten. Ik genoot ervan, en met mij waarschijnlijk nog een dertigtal anderen.

Boekes

Dinsdag 8 augustus **Springkastelendag**

Jump, Jumped, have jumped, inderdaad er werd veel gejumped. En neen, niet alleen door de klein mannen van het grobbeltje, die weer eens op post waren (tja, ze weten ook waar het goed is ,niet waar?) Ook de allergrootsten onder ons hebben gejumped en voelden zich weer kinds. Er liepen die avond dus veel gelukkige kindjes rond in Tonzent en zo zien we het graag, dus WEER een geslaagde activiteit.

Kim

Woensdag 9 & donderdag 10 **augustus** **Kunsttentoonstelling**

Wat startte als een ambitieus project om de Kampenhoutse kunstenaars naar onze jeugdulp te lokken, werd al gauw bijgesteld tot het zoeken van ongekende talenten binnen de eigen rangen. En



misschien was dit geen slecht idee, want talent is er. Koenraad, Kwinten, Peter en Joost zorgden ervoor dat er heel verwonderde en bewonderende ogen die avond aanwezig waren. Misschien is het geen slecht idee om een aantal van hun werken permanent in Tonzent op te hangen... En ... Tonzent twee dagen rookvrij was ook wel eens een leuke ervaring.

Nico

Vrijdag 11 augustus

Mega-kwis

't Was hoog tijd om het IQ van de gemiddelde Tonzentganger nog eens te checken. En al bij al blijkt het nog mee te vallen. Vierentwintig dapperen schreven zich in, twintig haalden de finish. Het was een heuse nek aan nek race tussen alle ploegen, met slechts vier punten verschil tussen de eersten en de tweeden. Uiteindelijk haalden de vier drankorgels, ... euh, de vier Judi's het met zevenenvijftig punten voor Zulma Power, Untouchables, Toute Seule en Bokovema.

De 4 Judi's	57ptn
Zulma Power	53ptn
Untouchables	44ptn
Toute Seule	41ptn
Bkovema	32ptn
Pioniersgroep	/

Nico

Zaterdag 12 augustus

Ouderavond: Raf Coppens

Aan de vooravond van het marktrock gebeuren van een nieuwe eeuw, kon Jeugdhuis Tonzent nogmaals uitpakken met een cabaretier van de bovenste plank. Deze bovenste plank leverde hem echter ook weer wat plankenkoorts op. Het weggapen van een aantal felbegeerde prijzen en het verwekken van een opvolger 'on stage' maakten het Raf blijkbaar niet makkelijker om het Tonzentpodium te betreden. Het angstzweet werd echter snel vervangen door echte bloed, zweet en tranen.

Weinige ouders konden hun zaterdagavond vrijmaken voor een dagje jeugdhuizen, maar de beperkte goede zieltjes die er wel waren, kunnen het beamen. Het werd een geweldige avond voor de lachspieren. Jawel, die hebben ook af en toe wat oefening nodig. Vergeet dit niet, en klop volgend jaar toch maar eens aan. Uiteraard mag je je kaakspieren voordien al wel wat oefenen om hevige spierpijnen nadien te voorkomen.

Elke

Zondag 13 augustus

Brunch

7 hongerige magen schoven aan het rijkelijk gevulde brunch-buffet. Pistoleekes, yoghurt, druiven, spek met eieren, ... zelfs worstjes waren er te vinden (mocht zeker niet ontbreken volgens

Anneke J.).
Het was
smakelijk.

Thalie C.



Woensdag 16 augustus **Mediadag**

Ja er stond veel raars in tonzent die avond, een paar TV's, een computer en dergelijke meer. Ik denk dat er wel wat mensen zijn die hun andere ik gevonden hebben op de Playstation (o.a. Vanessa, Fikkes, Peter D,...)

We hebben dus met andere woorden gezorgd voor enkele verslaafden. Maar ja is men niet oud genoeg om voor z'n eigen daden in te staan.

BESLUIT: het was fun, want er zijn er die er nog altijd maar niet genoeg van krijgen!

Kimke

Vrijdag 18 augustus

De Architecten van de Toekomst

Met in het voorprogramma een cover-groepje Gossip. De covers kwamen vooral



van Skunk Anansie, hoewel ze ook welgeteld 3 eigen nummers brachten.

En toch werd ik er niet wild van, het prachtige (en ongetwijfeld dure) materiaal en de bevallige zangeres (die nog kon zingen ook! Al is de stem van Skin misschien een ietsje te hoog gegrepen) ten spijt... Aan het volume zal het niet gelegen hebben! (Als u begrijpt wat ik bedoel)

En toen was het aan de architecten... Plotseling kwam er een hoop volk binnen gekuierd en zat Tonzent gezellig vol. En de architecten hadden er zin in, zoveel was duidelijk. Een relaxed optreden werd het voor een thuispubliek dat er zelfs nog een

stuk of twee spiksplinter-nieuwe nummers bovenop kreeg.

Leuke, melodieuze nummertjes en een sterke cover van Neil Youngs' 'Old man' brachten de sfeer er goed in.

Wat mij betreft een zeer geslaagd optreden, al kan je de objectiviteit van dit verslag in vraag stellen :-)

Dominik.

Zaterdag 19 augustus **Openluchtfuif**

Onder de blote hemel (alhoewel er hingen toch enkele rare dingen in de lucht); het zag er mega neig uit en was ook fun.

Er bestaan gewoon geen woorden voor alleen:

VOLGEND JAAR MOET DIT ZEKER EN VAST OPNIEUW.

(Normaal gezien moet de verslaggever wel objectief zijn, maar ik kan het niet bedwingen. Mijn excuses daarvoor)

Kimke

Zondag 20 augustus **Fret met licht**

Na een zware nacht gewoon de voeten onder tafel schuiven en genieten van slaatjes en Barbecue. Meer moet da ni zijn, dachten we zo!

Ook nen dikke merci aan de bakkers van dienst, zijnde "De Celle" (Marcel Andries, papie van onze Elke Andries) en Walter Merckx.

Thalie



Tonzent HER-leeft

De Raad van Beheer

Er wordt veel over gesproken, maar wie zijn ze eigenlijk, wat doen ze en waarom leven ze nog? De ReVeBehe worden ze ook wel eens genoemd. Het belangrijkste orgaan van Tonzent? Neen, totally not! Wel een belangrijk. Het zijn de mensen die alle papieren en financiën in orde brengen voor onze tweede living (Tonzent dus). Het zijn "de eindverantwoordelijken" van Jeugdhuis Tonzent vzw. Zij letten er mee op dat Tonzent niet op zijn gat valt en er geen grove fouten gebeuren. En als er dan een grote fout gebeurt, dan moeten zij zorgen dat ze opgelost geraakt. Elk jaar wordt de raad van beheer trouwens gestemd op den A.V. D.w.z., elk jaar in juli wordt op de algemene vergadering (van Tonzent) een al dan niet nieuw bestuur voorgesteld, en dan mag ieder lid zijn stem uitbrengen.

Ze zijn trouwens 24/24u, 7 dagen op 7 aanspreekbaar, je mag ze dus altijd lastig vallen met vragen, antwoorden, klachten, oplossingen, tips, voorstellen,....

Dames en Heren,

Mag ik u voorstellen: **de Raad Van Beheer anno 2000-2001:**



Voorzitter: Kristof Mettepenningen:

Huplala, daar gaan we. Ik heb net van Kwinten de vraag gekregen om mezelf kort voor te stellen, een kort schets te geven over mijn voorzitterschap en waarom ik deze functie in zal vullen. Wel, iedereen weet wel dat ik Kristof Mettepenningen ben, woon te Herent en een schat van een kat, Oscie, heb. Ik ben ondertussen 23 jaar en 1m84 groot. Eén broer, één zus! Ik speel volleybal, werk voor DHL en ben voorzitter van JH Tonzent.

Een wijs man zei me ooit... Als voorzitter in Tonzent moet je drie jaar volmaken...

Het eerste jaar om warm te lopen en de klappen van de zweep te leren. Het tweede jaar om te piken. Het derde jaar om te stabiliseren en aan continuïteit te werken...

Wel en ik geloof hem... Op naar mijn derde jaar... Motivatie te koop, als je wat wil mag je steeds wat komen vragen... 20,- per shot!

Gegroet, uw voorzitter

Secretaris: Nathalie Cleynhens:

Een nieuw gezicht in de raad van beheer! Ik heb er al een tijdje Tonzent opzitten als actief lid, en wil er dit jaar nog actiever staan.

Voor mij is de RVB een manier om samen met gemotiveerde mensen er een tof, onvergetelijk Tonzentjaar van te maken. Iedereen ziet zijn tweede living toch graag "goed draaien", nietwaar?

Thalie





Penningmeester: Anneke Janssen (zonder -s dit jaar):

Dag mensekes, ge kent mij al dus ik ga het kort houden. Het voorbije jaar was ik penningmeester en... rarara, dat ben ik dit jaar weer!

Ik ben diegene die jullie rekeningetjes terugbetaalt als je iets gekocht hebt voor Tonzent of als je bent gaan plakken en als ik er ben zal ik ook wel voor kleingeld zorgen als je aan het tappen bent!

Ge ziet het, als jullie iets doen, doe ik iets terug!

Anneke

Boekhouding: Nico Vanraenenbroeck:

Even uzelf voorstellen, vroeg Kwinten aan mij. Nu, ik loop al zo'n negen jaar in Tonzent rond en dus wordt het misschien stilaan wel tijd dat iedereen mij toch al wel eens gezien heeft in Tonzent. Voor de jonge gasten nog zeggen dat het het derde jaar is dat ik in de revanbehe zit, dat ik me nu met cijfertjes en postjes ga bezighouden en dat ik nog eens een jaar mijn uiterste best ga doen. En dan is het aan jullie om te oordelen of dit voldoende is. Morituri te salutant.

Nico.



Public Relations: Kwinten Verspeurt:

Derde jaar Public Relations, MAAR DIT JAAR NIET ALLEEN!! Dit jaar heb ik enkele mensen achter mij staan, of voor mij of onder mij, 't is maar hoe je 't bekijkt. Vanaf september 2000 bestaat er nu zoiets als een werkgroep PR. Een 10 tal mensen die samen met mij de PR van uw living zullen verzorgen. We praten hier onderandere over een **Tonzent-Cyber-Team**, oftewel Tonzent op het net. Een **Tonzent-Graphic-team**, tonzent op de plakpaal en andere. **Tonzent-newspaper-Team**, oftewel "de krant". En vanaf heden bestaat er ook een **Tonzent-Promo-Team**, meer info bij Peter Daems.

Samen gaan wij proberen 't één en 't ander te verwezelijken, ondermeer Tonzent aan de wereld bekend maken. Er zal dit jaar ook gewerkt worden aan de "interne PR", en neen dat betekent niet dat we alle onderlinge ruzies en vetes gaan oplossen. En nog veel meer, u hoort nog van ons!

Heb jij zin om een constructieve bijdrage aan Tonzent te leveren, ken je wat van internet, wil je wel eens iets voor de krant schrijven, verveel je je af en toe wel eens thuis, ben je creatief, poëtisch aangelegd, heb je een losse pols, of denk je gewoon dat je het beter kan?

Laat dan zeker iets weten, oftewel mondeling tegen mij (Kwinten) of email op Tonzents nieuwe email adres: tonzent@kampenhout.be

Kwinten

Zonder functie: Krista Van Steenwinkel:

Nieuw werkjaar, nieuwe raad van beheer, nieuwe leden, oude gezicht en geen specifieke taak. Wat dan wel? Meewerken, meedenken, meedoen, meevoelen, ... en er samen het beste proberen van te maken.

Tot in Tonzent!

Krista



VoorUitBlik

Oktober 2000

Zondag 8 oktober Schaatsen

Het is er koel, er is drank verkrijgbaar, en als je lang genoeg wacht, is er party...

Neen het is geen koelkast in het midden van een dansvloer, maar het is de schaatsbaan!!

Jawel, breng alles jullie evenwicht of de innerlijke kracht om de angst voor het vallen te overwinnen mee. Want we gaan schaatsen!!!!

Geschatte kostprijs: 130,-
Maarten dAEMS

Zaterdag 14 oktober

JGM Trefdag

De jaarlijkse trefdag van Jongeren-gemeenschappen (JGM), onze jeugdhuiscoepel waar wij bij aangesloten zijn komt er weer aan! Een dag waar honderden actieve leden van andere jeugdhuisen bijelkaar komen, contacten leggen, inspiratie opdoen,...

Vorig jaar waren wij erbij en dit jaar gaat dat terug het geval zijn. Op deze dag kom je meestal te weten a) dat het in Tonzent nog niet zo slecht gaat (integendeel) b) hoe je met sommige dingen in Tonzent moet omgaan c) wat we in december en januari gaan doen qua activiteiten.

Er zijn weer tientallen workshops te volgen (interessante en niet-interessante) waaronder: Grafitti, Hypnose, olievatenpercussie, Improvisatie theater, competitie cafésporten, ... maar ook wat: kan en wat niet kan (wettelijk),

ledenwerving, tap & toog, je bent jong en je wilt wat,

Meer info bij Kwinten.

Inschrijven aan de valven, Heel deze dag is **gratis** want Tonzent betaalt jouw vervoer en inkom.

Let wel, we vertrekken aan Tonzent om 8.15u (in de ochtend, jawel).

Kwinten

Tapverrassing: Hot & Spicy instuif

Ben jij ook die saaie avonden in Tonzent beu en heb je eens zin in iets pittigs?

Wel dan ben je vandaag in Tonzent op het juiste adres. Gewaagde kleding, opzweepende muziek, hete hapjes en een geile blik zijn vanavond de ingrediënten.

Wil jij er ook bijhoren zorg dan voor de nodige ambiance en menselijk bloot, want de verwarmingen zullen op volle toeren draaien.

Music makes the people come together ...
YEAH!!

De onweerstaanbare Stijn M.

Vergadering krant

Een nieuw werkjaar, een nieuwe krant, een nieuwe werkgroep medewerkers voor de krant. Wil jij eens iets schrijven, tekenen, bedenken voor de krant. Of wil jij even mee nadenken over hoe de krant er dit jaar moet gaan uitzien qua inhoud, of qua lay-out. Moet De Nieuwe TonzentKrant een nieuwe LOOK krijgen volgens jou? Of heb jij misschien gewoon een leuk idee? Kom gerust af.

Afspraak om **20.30u** in Tonzent, de toegang is trouwens gratis.

Zaterdag 21 oktober

Vinyl-instuif

Vandaag onder het motto "Beter één oude plaat op de draaitafel dan 200 knarsende

November

Donderdag 2 november

Try-out Toneel:

Een andere Vermeer

Bedoeld voor leden, niet te missen. Voor meer info; zie verder in deze krant.

Vrij. 3 & zat. 4 november

Een andere Vermeer

Zie verder in deze krant. Niet te missen!

Zondag 5 november

Jurassic Sunday

Net als vorig jaar, even gezellig, even lekker, even goedkoop, even goed.



Jurassic Sunday, net aan zijn/haar tweede werkjaar begonnen. Een initiatief van een bergje mensen die te oud zijn om zich nog te moeien, maar toch nog iets willen doen met/in het gegeven "Tonzent".

Elke eerste zondag van de maand om **18.30u** voor een schamele **80,-BEF** een overheerlijke maaltijd. Meer dan zijn geld waard, en vooral lekker gezellig, romantisch, om te gieren van 't lachen.

Zaterdag 18 november

Olievatenpercussie

Je neemt een olievat, je neemt twee drumstokken en je verzint een ritme. Schrik niet terug van een stevige portie ritme en een hoge dosis decibels, dan is deze workshop zeker iets voor jou. Na het

platen in de kast". Vandaag zal de te horen muziek enkel afkomstig zijn van die goeie ouwe vinyl plaatjes, u aangeboden door onze gouwe ouwe platenbakken.

inoefenen van enkele basisritmes op de olievaten, wordt een totaalstuk ingeoefend en gespeeld. Indrukwekkend en oorverdovend, maar de moeite waard.

Zaterdag 25 november

Hawaïfuiif

"Eindelijk nog eens een fufike in Tonzent" hoor ik u al zeggen. FOUT!!!!

Dit wordt de eerste creatie van **RonFik Productions**. U zal Tonzent betreden alsof u op het eiland van Expeditie Robinson terecht bent gekomen. Verwacht u maar aan Palmbomen (in bekertjes dan wel), exotische drankjes, koraalriffen, en vooral een "heet" sfeertje.

Zondag 26 november

KiFIKA

Kifika staat voor **Kinder Films Kampenhout** en heeft eens om de drie maanden in Jeugdhuis Tonzent plaats. Het geeft de mogelijkheid aan kinderen tussen de 6 en twaalf jaar (of ouder) om voor slechts 50,- frank naar een goede kinder/jeugdfilm te komen kijken. In deze 50,- frank zit tevens een drankje inbegrepen.

Kifika gaat terug tot meer dan tien jaar en is begin 1998 hervat. Het is een initiatief van jeugdhuis Tonzent in samenwerking met de jeugdraad van Kampenhout.

Deze zondag, speelt de film **Blinker** en dit om 14.30u.

TonzenT-Toneel TweeTuizenT

een andere idee
een andere spelersploeg
een ander verhaal

Een andere Vermeer

De hele TT2- ploeg verwacht ieder van u op de voorstellingen van hun nieuw toneelstuk. Net zoals vorig jaar werd gekozen voor een stuk van Walter van den Broeck. Over het verhaal (« Een andere Vermeer ») vertellen we zoals gewoonlijk nog niets, maar we kunnen wel al zeggen dat het een ontspannen voorstelling zal worden.

Na het grote succes van vorig jaar, werd besloten de voorstelling dit jaar 3 keer te spelen.

Donderdag 2 november starten wij, net als vorig jaar, met een **ledenvoorstelling**. Alle Tonzentleden kunnen, op vertoon van hun lidkaart voor **100 frank** binnen. Lidkaartlozen moeten 200 knotsen op tafel zwieren. De deuren worden geopend om 20u00 en sluiten stipt om 20u30 bij het begin van de voorstelling.

Voorwaar ik zeg u : « Zijt dus tijdig aldaar aanwezig » ! (Petrus, vers 1-3)

Vrijdag 3 november en zaterdag 4 november wordt er gespeeld voor ouders, vrienden, familie, lieven,... Die avonden gaan de deuren open omstreeks 19u30 en starten de voorstellingen om 20u00. Wie ook die dagen na 20u00 komt aandraven staat onherroepelijk voor de Tonzentdeur. Kaarten in voorverkoop kan je verkrijgen bij de spelers of bij (Na)Thalie Cleynhens en Peter (Boekes) Van Dessel. **Een kaart in voorverkoop kost 250,- Aan de kassa betaal je 300,-.**

Na de voorstellingen is er telkens ruim de tijd om in een rustige sfeer na te praten bij een lekker drankje en een kleine hap. Een ideale opvulling dus voor een kille novemberavond en een bijzonder leuk ouders-buiten-idee, niet ?

Tot dan !

De TT2-ploeg

Dawouweknogzegge :

Bereidwillige (en vooral werkende) handen zijn nog steeds welkom.
Seintje geven aan Thalie of Boekes en hun ogen zullen schitteren.

Strip-Mania

Ben jij als eens op bezoek geweest in de Stripbib?

Dat kleine stulpje dat zich boven de hal van jouw favoriete jeugdhuis bevindt, bevat zo'n 2000 strips die geduldig staan te wachten tot jij hen eens komt uitlenen.

Misschien denk jij bij het woord strips in de eerste plaats aan Suske & Wiske, Jommeke, ... maar bij ons kan je nog veel meer vinden. Al gehoord vande Chninkel, Casper & Hobbes, XIII, de familie Doorzon, deze strips ,die niet voor kinderoogjes gemaakt zijn, zijn zeker de moeite waard om eens te lezen.

Elke maand worden er een viertal nieuwe strips aangekocht door Lieven Z. Je kan dus steeds bij hem of de bibliothecaris van dienst terecht voor aankoopssuggesties. Strips uitlenen kan elke zondag tussen 17 u en 20 u voor slechts 5 fr. per strip. (De uitleentermijn bedraagt 3 weken.) Wij hopen je zeker eens te zien in de stripbib!

Fanny en de strip

STRIPBIB(B)ERS

Nieuwe openingsuren! Prent het in jullie geheugen, er zijn nieuwe openingsuren voor de stripbib! Vanaf nu kan je best je strips thuis laten op zaterdagavond en ze **zondagavond** meebrengen. Van **17.00h tot 20.00h** zal een vriendelijke bibliothekaris of (als je geluk hebt) bibliothekaresse je dan verder helpen.

Stripverhalen zijn voor kindjes. **NOT!!**

Als je er nog steeds zo over denkt, dan heb je duidelijk nog niet de moeite genomen om de trap naar onze stripbib te beklimmen. Ofwel ben je nooit verder geraakt dan de Jommeke's en de Kiekeboe's, dat kan ook natuurlijk. Maar onze knusse zolder heeft veel meer te bieden dan dat, lees maar eens een Thorgal of een album van Largo Winch. XIII biedt je dan weer spionage en intriges tot je er duizelig van wordt. Heb je het meer voor science-fiction? We hebben er een aantal waarbij star wars meteen verbleekt! Voor elk wat wils: humor (Calvin & Hobbes), middeleeuwen (De torens van Schemerwoude), SF (Sneeuw), klassiekers (Kuifje, Asterix), fantasy (Finkel),erotiek (Manara)... Een greep(je) uit het bijna 2000 (tweeduizend) tellende strip-aanbod.

De filosofieën van Felix is een nieuwe strip uitgegeven door oog & blik en getekend en geschreven door Dupuy en Berberian. Het is een deel van de reeks **Meneer Johan**, tot zo ver kan iedereen volgen. Maar nu, dit deel is verschenen

als zesde album in de reeks, maar situeert zich tussen deel 3 en deel 4, we springen dus even terug in het verhaal. Niet dat dat essentieel is om de strip te begrijpen, nee, het is eerder om aan te tonen dat dit een buitenbeentje is, zoals de uitgeverij

eigenlijk ook een buitenbeentje is (hoewel zij niet de voor de hand liggende commerciële strips brengen slagen ze er toch regelmatig in om degelijke albums te produceren).

Meneer Johan is het verhaal van een schrijver die toevallig een goed debuut gemaakt heeft, maar er nu maar niet toe komt een waardige opvolger te schrijven. Dus loopt hij maar wat rond in een stad die Brussel of Parijs zou kunnen zijn. Felix is een van zijn vrienden uit zijn schooltijd die net door zijn vriendin aan de deur is gezet en nu dus tijdelijk bij Johan intrekt.

Het is eigenlijk een opsomming van kleine verhaaltjes, gebeurtenissen waarbij we Felix eigenlijk beter leren kennen terwijl meneer Johan niet zo veel 'in beeld' komt.

De hele opzet deed mij wat denken aan een film van Woody Allen (strips kan je soms nogal goed vergelijken met films vind ik). Of dit nu een compliment is voor het boek of voor de films van W.A. moet je zelf maar zien uit te maken...

Een ander recent aangekocht album is deel 3 van de reeks **Het Kleine Volkje** getiteld Puckwoodgenies I. Delen 1&2 van 'het kleine volkje' waren een afgerond verhaal en nu is het 3^{de} deel het begin van een tweede, afzonderlijk verhaal. Het gaat hier om één van de fantasy-reeksen van uitgeverij Blitz. Altijd wel blits uitgegeven en knap gepresenteerd, maar van wisselvallige kwaliteit, heb ik al moeten vaststellen, maar soit...

Met dit verhaal wordt duidelijk een andere weg gevolgd dan in het eerste (dat ik trouwens niets bijzonders vond, maar dat kan aan mij liggen).

Puckwood is een jonge molenaarszoon die met één van de eerste pioniers-schepen de oversteek naar De Nieuwe Wereld waagt. Na een kleine rel aan boord wordt hij niet zo vriendelijk, doch zeer dringend verzocht de boot te verlaten. Aangezien dat dat toch zijn bedoeling was, trekt hij vol goede moed het land in op zoek naar een goede plaats om zijn molen te bouwen.

Na enige tijd heeft hij gevonden wat hij zocht en begint dapper aan het bouwen van zijn molen. De werken vorderen zeer langzaam, maar na een heldhaftige daad komt de inheemse bevolking (de indianen) hem helpen en nog voor de winter is zijn levensdroom vervuld...

Al bij al geen slecht begin (allesinds beter dan het eerste verhaal) maar het deed mij hier en daar toch even aan 'Dances with wolves' denken. OK dat je Woody Allen niet kent, maar deze film met Kevin Kostner, daar moet je op z'n minst toch al van gehoord hebben! Afijn, niet zo'n origineel scenario dus, maar misschien (lees: hopelijk) komt daar in het tweede deel verandering in.

Heb je zo iets van: 'Waar heeft diene het toch over?' Go check it out, op **zondagavond van 17h tot 20h**. Je hebt dus 3 uur de tijd om naar Tonzent te komen, de groene trap te beklimmen en maximaal vijf 'coole' strips uit te zoeken. Voor de prijs moet je't niet laten: 10 frankes per boek, en dat voor twee weken (allez, drie mag ook nog).

Dominik

De Kern

Tapverantwoordelijk: Hans Janssens

Beste Tonzentleden,
zoals jullie alwel zullen weten, komt er bij een jeugdhuis enorm veel kijken. Het is logisch dat er veel dingen geregeld moeten worden en er dus verantwoordelijken moeten aangesteld worden. Vanaf heden zal mijn wakend oog op de tap gericht zijn en alles wat hierbij komt kijken. Wie ben ik? ... Wel mijn naam is Hans Janssens (of Hans van denunic), de meeste zullen mij wel kennen of mij al eens gezien hebben. Ja, waarom neemt ge nu in godsnaam zo'n verantwoordelijkheid? Ge moet er

misschien wel gek voor zijn, of wel bent ge begaan met Tonzent en hebben ze u na lang aandringen kunnen overtuigen. Ik ben dan ook van plan mij zo goed mogelijk in te zetten hiervoor en er het beste er van te maken. Indien je niet vertrouwd bent met Tonzent maar je zou wel eens willen tappen of voor iets speciaal zorgen in verband met de toog, aarzel niet en spreek mij gerust eens aan. See you, in Tonzent en santé

Hans van den Unic

Fuif & Instuif: Ronald Van Steenwegen & Filip Croon:

Liefste fuifbeestjes,
Tot U spreekt het nieuwe fuifcomité. Vanaf heden zullen er weer meer feestjes en fuiven gegeven worden in Jeugdhuis Tonzent. Wanneer U bruiet van ideeën of suggesties, geef ons een seintje.

Vacatures: promobinken,
promobabes,
kuisploeg.

Vele lekjes & expect me unexpected.
Ronald, Fikkes, P.Deams.

StripBib: Fanny Cabie

Een ouwe rot in het vak. Vertegenwoordigster van 'de Ouw zakken' die elke maand voor de Jurassic Sunday zorgen (telkens de eerste zondag van de maand, lekker eten, niet veel geld,...). En voor meer info zie onze aparte rubriek "Strip-Mania", terug te vinden in deze krant.

Sport & Uitstap: Maarten Daems

Veel Sport. Veel uitstap. U zal het merken!

Krant: Tine Janssens

Hey liefste Tonzentgangers,

Een groot deel van jullie zullen mij wel kennen maar toch nog even een korte voorstelling.

Het komende jaar wacht mij een enorme zware taak i.v.m de Tonzentkrant !

Ok OK misschien een klein beetje overdreven. Zóó zwaar nu ook weer niet. Ik ga mij bezig houden met het verzamelen van de artikels en af en toe ons krantje van enkele boeiende nieuwtjes voorzien. Allé dat ga ik toch proberen ! Maar nu heb ik nog altijd niet gezegd wie ik ben hé. Awel die klein van de unic ! Ons Tinneke , jawel !! Dus mensen die geïnteresseerd zijn om mij wat hulp te bieden door

artikels te schrijven of mensen met leuke ideeën. Ge pakt mij bij mijne kol en ge zegt wat ge te zeggen hebt. Ook nog op zaterdag 14 oktober is er een vergadering over de Tonzentkrant. Allé vergaderingen, we zullen enkele afspraakskes maken i.v.m de deadlines van de artikels,... en de dingen waar jullie het over willen hebben. Gewoon om eens te zien wie er zo allemaal geïnteresseerd zou zijn.

Dit is het zo e beke denk ik. Ik zou niet weten wat ik nog meer moet vertellen.

Dus see ya in Tonzent or who knows...

Slukes

Tinneke van den unic

Podiumprogrammatie:

Kristof Bonnaerens & Nico Vancraenenbroeck

Peace musiclovers,

Onder lichte dwang moest ik hier in een briefke voorstellen wat podiumprogrammatie zoal inhoudt. Voor zij die het eigenlijk al weten: skip de rest van deze zever.

Voor al de rest: podiumprogrammatie betekent dat wij elke evvdm (= Eerste Vrijdag Van De Maand) een paar mensen op het podium sjotten en hopen dat zij het beste van zich geven. Deze mensen variëren van bv. een muziekgroepje of een

toneelgroep of cabaretier tot iedereen die eens een spotlight in zijn gezichtken wil laten schijnen. Deze EVVDM zijn volledig gratis, dus ge hebt geen excuus om nie te komen.

Bovendien gaan we ook 2à 3 keer proberen een "GROTE", goede en eventueel bekende groep te laten optreden, waarvoor wel een matige inkomstprijis zal worden gevraagd.

Zo nu weet iedereen het en ik hoop dat er minstens evenveel volk zal komen kijken.

Bye, Kristof en Nico

Vorming: Kim Struelens

*breakdance

*debat over vrede met Willy Claes

*politiek debat

Weet u al over welke werkgroep ik bezig ben?

Neen? Wel het gaat gewoonweg over vorming.

Ik, Kim Struelens, 20 jaar, ben dit jaar verantwoordelijke voor de werkgroep vorming.

Hebt u een bangelijk idee, laat het dan aan mij of mijn gevolg weten. Of bent u misschien geïnteresseerd in het meewerken aan deze werkgroep laat dat dan ZEKER weten.

Vormende groetjes van de welgevormde Kimke

Onderhoud: Kristof Demulder & Dominik De Buyser

Hebt u de nieuwe halogeen-spots aan de toog al gezien? Knap hè! Ze zijn namelijk het werk van Kristof DM, samen met mij (Dominik) verantwoordelijk voor onderhoud in Tonzent.

Wist je dat de Tonzent-tuin een metamorfose aan het ondergaan is? Op zondag, 17/09 werden er in de tuin letterlijk bergen verzet. Wij danken dan ook de eigenaars van alle helpende handen die die dag een schop vast genomen hebben, ne steen weg gesmeten hebben of ne kruiwagen leeg gemaakt hebben.

Maar het werk is nog niet gedaan en beperkt zich niet alleen tot de tuin! Als je groene vingers hebt, of een idee hebt om het interieur van Tonzent op te fleuren, of je wil wel eens een muur(tje) metsen en voegen, laat ons iets weten.

Dit is een oproep aan alle Handige Harry's van Tonzent:

Maak u bekend bij de **onderhoud-crew** and *let's make things better!*

Dominik & Kristof DM



Bezoek ook eens <http://users.compaqnet.be/bruno.en.bavo/>

Top 100

Top 100, hierbij denk ik: vorig jaar was dat een goei fuif in Tonzent ergens in december.

Op algemene aanvraag zal er dit jaar in december opnieuw een TOP 100 FUIF plaats hebben. Maar daarvoor hebben wij uw hulp nodig!

De honderd beste platen van de voorbije muziek-jaren! Da's relatief natuurlijk. Mijn persoonlijke top 100 zal zeker en vast verschillend zijn met de jouwe. Daarom is het dus de bedoeling om een algemene top 100 op te stellen van alle Tonzentleden. Elk Tonzentlid moet dus **één top 10** invullen. En zo kom je dan aan een ideale top 100 alla Tonzent, en bijgevolg ook aan een bangelijke fuif.

Dit was dan even een definitie voor een top 100 voor de iets minder begaafde lezers onder jullie, hiermee wordt maar weer eens bewezen dat Tonzent opstaat voor ieder mens.

Met andere woorden:

Gelieve onderstaan papiertje in te vullen en in de daarvoor voorziene bus in Tonzent te droppen. Er liggen in Tonzent trouwens ook nog invulpapiertjes, als je deze krant niet wil verknippen.

TOP 100

Mijn naam:.....

Mijn Top 10:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Vergeet niet zowel uitvoerder als titel van het nummer te vermelden, anders is de stem niet geldig. Je naam mag ook niet ontbreken, anders is dit stembiljet niet geldig. Ieder lid mag maar 1 formulier invullen.

Verjaardagskalender

Oktober

2. Kwinten Verspeurt
Leen Vanhee
6. Verbeeck Steven
8. Boris Michiels
10. Vandersmissen Sven
11. Dominik De Buyser
15. Bram Kennes
18. Jeroen Jacquemijn
21. Gorik Priëls
23. Loes Janssens
24. Katrien Hens
25. Stefanie Jacobs
26. Hans Croon

November

5. Laurens Van Dessel
10. Jana Nickmans
Wietse Verhaeghen
Sven Van Dessel
Nataly Van den Broek
13. An Janssen
15. Barbara Barbé
18. Koen De Coninck
22. Elewout De Troyer
25. Maarten Rombouts
26. Maarten Marine
28. Bart Vanheste
29. Hans Janssens
30. Melanie Roscam
Nico Vandevenne

Agenda

Zondag 1 oktober
Jurassic Sunday

Zondag 8 oktober
Schaatsen

Zaterdag 14 oktober
JGM Trefdag
Hot & Spicy-instuif
Vergadering krant

Zondag 15 oktober
IJshockey

Vrijdag 20 oktober
Kern & Ledenraad

Zaterdag 21 oktober
Vinyl-instuif

Donderdag 2 november
Ledenvoorstelling toneel:

Een andere Vermeer

Vrijdag 3 en zaterdag 4 november
Een andere Vermeer

Zondag 5 november
Jurassic Sunday

Zaterdag 18 november
Olievatenpercussie

Vrijdag 24 november
Kern & Ledenraad

Zaterdag 25 november
HawaiFuif

Zondag 26 november
KiFiKa: Blinker