

de nieuwe **Tonzent** Krant

verschijnt 2maandelijks, jaargang 12 nr. 1 December 2005 & Januari 2005, afgiftekantoor: Kampenhout



Inhoud

Colofon	2
Inhoud	2
Wees VoorGezeten	3
TeRugBlik	4
VoorUitBlik	8
De Werken	9
Voorstellingen	10
Prijzen-info	13
What Happened	14
Afscheid	15
Agenda	16



Dit is het gratis en tweemaandelijks
ledenblad van JeugdHuis
TonzenT vzw
Hutstraat 22, 1910 Kampenhout
016 / 65 04 61
e-mail: krant@tonzent.be
URL: <http://www.tonzent.be>

December-Januari 2005-2006

<i>Redactie</i>	Maarten,Siska, Ellen, Steven
<i>Spelling</i>	-
<i>Tikwerk</i>	de artikelschrijver
<i>Fotografie</i>	zowa iedereen
<i>HoofdRedactie</i>	Siska
<i>Lay-out</i>	Sis en Stef

JeugdHuis minimum Geopend:

Woensdag	19.00-23.00
Vrijdag	19.00-01.00
Zaterdag	19.00-01.00
Zondag	17.00-23.00

StripBib Geopend:

Zondag	17.00-20.00
--------	-------------

VoorWoord

Beste Tonzentgangertjes,

Hier zijn we weer met de volgende editie van de ondertussen in heel Kampenhout en omstreken bekende Tonzentkrant.

Ook dit jaar is er weer een nieuwe Tonzentcrew die klaarstaat om er eens goed in te vliegen en Tonzent verder uit te bouwen tot the place to be in Kampenhout voor jongeren en mensen die zin hebben om eens lekker te relaxen.

Zoals jullie waarschijnlijk al gemerkt hebben zijn er de afgelopen maanden ook werken gebeurd in ons nederige jeugdhuisje. We hebben de oude vergaderzaal en het secretariaat eruit gegooid en een flinke opknapbeurt gegeven.

Dit jaar is er ook een nieuwe kernverantwoordelijke voor optreden wat al duidelijk zijn vruchten heeft afgeworpen. Er zijn dit jaar al enkele hele goede optredens geweest en we gaan ons best doen om eens een boost te geven aan de optredens dit jaar zodat we de opgelopen optreden achterstand kunnen goedmaken en jonge groepjes de kans kunnen geven om in Tonzent hun ding te doen. Er zijn de afgelopen maanden ook enkele zeer geslaagde activiteiten geweest zoals halloween, J-14 daagse en enkele zeer goed geslaagde fuiven.

Dus met andere woorden Tonzent is helemaal klaar om aan de feestelijkheden te beginnen en nog is goed door te zakken voor de studenten onder ons aan hun langverwachte en oh zo toffe examens mogen beginnen.

Ik zou zeggen haal den boom, ballen en slingers maar boven want we gaan er ne keer goed invliegen.

Na kerst heb je dan een weekje om al het eten van kerst te laten zakken en je klaar te maken om oudjaar te vieren. Tonzent zet zijn deuren open voor alle leden om samen met ons een goeie fond te leggen voor we om 12 uur aan de eerste Tonzentfuif van 2006 beginnen.

Maak je borst maar nat want Tonzent heeft grootse plannen voor 2006 dus je zal zeker nog van ons horen dit jaar.

See ya

Steven

TeRugBlik

Do. 30 juni – Zo. 3 juli Werchter

Het was, zoals steeds aan het begin van de maand juli, reeds zomer. Helaas werd dat hierboven niet zo goed begrepen, en tijdens de allereerste Werchterse nacht werden de hemelsluizen al onverbiddeijk opengedraaid. Gevolg; 1 ingestorte partytent en een doorweekte slaapzak hier en daar. Buiten de occasionele voedselvergiftiging liep het voor de rest nog wel los, de groepen werden geapprecieerd, marginalen gefotografeerd en bier geconsumeerd. Maandag waren we dan ook niet alleen zwaar oververmoeid, maar ook en bovenal voldaan wat onze honger naar muziek betrof.



Woensdag 13 juli Summer Ski Night

Wat doet een mens zoal als de zomer saai begint te worden? Herinneringen ophalen aan de winter, dacht men zo. En zo geschiedde. Kerstversiering werd van de zolder gehaald, bitterballen vlogen olijk het frietvet in en er werd danig gesmuld en gebibberd. Al bij al een avond die het naderen van de winter op zijn minst draaglijk kan maken; geslaagd en zeker voor herhaling vatbaar.

Zaterdag 16 juli AV

Over de jaarlijkse algemene vergadering van het jeugdhuis van weinig anders te melden dan zij die verkozen zijn tot de nieuwe Raad van Bestuur. En dit zijn ze dan bij deze; voorzitter Steven De Prins, onderhoudsman Kristof Demulder, secretaris Maarten Van de Velde, penningmeester Gregory Oldyck en boekhoudster Ellen De Venter gaan dit jaar opnieuw hun uiterste best doen om van TonzenT een fijne plek te maken.

Vrijdag 5 augustus Onthaaldag + Fuif

Naar jaarlijkse gewoonte openen we de jeugd-14- daagse met een onthaaldag. Dit is een moment waarop we de jongsten onder ons de kans geven om eens grondig kennis te maken met Tonzent en al zijn kleine hoekjes en kantjes, zijn verleden, visie en de kans om hun eerste pintje te tappen en om een fuif in elkaar te boksen voor alle Tonzent-gangers.

Dit jaar konden we spreken van een successer er waren veel 14-15 jarigen die Tonzent eens van de binnenkant wilden zien. Veel van deze mensen hebben we sinds die dag op regelmatige basis in ons nederige jeugdhuis mogen verwelkomen.

Zaterdag 6 augustus De Kust express

3 groepen van ieder 2 deelnemers, 2 organisatoren, de kust en een weluitgewerkte kust-race!!!

Dit waren de ingrediënten van deze dag. Overall naartoe crossen met go-cars, vragen oplossen en minuten winnen om zo amuletten in de hand te krijgen. Fysische proeven en denkproeven, het was de moeite! Anneke en Boney, jullie hebben dat schitterend gedaan! Nen dikke mercie!



Maandag 8 augustus Clean and Repair

Het plan was om de tuin een grondige beurt te geven, maar wegens de toch eerder beperkte opkomst is die energie omgezet in het aanbrengen van enkele gekke planten, en werd het opruimen uitgesteld voor onbepaalde tijd. In de plaats daarvan hebben we dan maar een cola gedronken (of twee). Er is misschien niet al te veel activiteit geweest, maar gezellig was het wél.

Dinsdag 9 augustus Muziekquiz

Voor de derde keer al organiseerden Foeke en zijn deerne Elly een fabeltastische muziekquiz in ons nederige jeugdhuis. Niet al te veel te melden dus, want de meerderheid van onze lezertjes zal al wel eens meegedaan hebben in de hoop wat gratis drank te winnen. Ook ditmaal, en net als de vorige keren heeft de beste ploeg gewonnen.

Donderdag 11 augustus Kuisinstuif

Waarom een vloer dweilen als je hem ook gewoon kan verven? Hoe kan TonzenT toch keer op keer zo smerig worden? En vooral; wat zat er op die frieten van bij de Jakke? Levensvragen, sommigen opgelost, anderen dan weer niet. Maar het was wel proper 's avonds!

Woensdag 10 augustus Milk-Instuif

Aan het eind van een warme zwoele zomerdag, tegen een achtergrond van een ondergaande zon, is er toch niets lekkerder dan een ijsje, dan wel milkshake? Deze werden dan ook met plezier voorzien door Anneke en Siska, en smaken deden ze des te meer. De beloofde koe bleef echter afwezig. Jammer maar helaas.



Za. 13 tot Zo. 14 augustus 24 uur film

Alweer een traditioneel nummer in de jeugdveertiendaagse, maar ditmaal was er meer volk de hele nacht en dag door. Afgezien van hier en daar iemand die crashte (letterlijk of figuurlijk) verliep de derde editie van dit filmfestijn behoorlijk vlot, alleen jammer dat niemand eraan dacht de gehuurde films opnieuw naar de videotheek te brengen.



Vrijdag 12 augustus Ouderavond

Naar jarenlange traditie werd er ook ditmaal tijdens de jeugdveertiendaagse een avond voor de ouders ingericht. En ook net als (bijna) alle vorige keren werd nogmaals geopteerd voor een komisch optreden gecombineerd met een kaasbuffet. Lekker! Omdat Bert Kruismans 3 opeenvolgende jaren misschien wat te veel van het goede zou zijn, werd het duo Dufraing en De Wit uitgenodigd om onze avond te komen opfeuren. Er werd gelachen, gegeten, gedronken en genoten van een fijne avond in zoon of dochter's favoriete stek, en na afloop was iedereen tevreden.



Dinsdag 16 augustus
Rustdag

Al bij al weinig over te melden, maar dat hoort dan ook bij het concept.

Woensdag 17 augustus
Iets met eten

Voor wie de moeite gedaan had om zich lid te maken stonden er vandaag gratis noedels op het menu, en naar ik hoor heeft dat ook zeer gesmaakt!

Vrijdag 19 augustus
Dropping

Het begon allemaal heel erg gezellig: iedereen naar Herselt, de auto uit en gaan! Het eerste uur ging ieder vrolijk z'n eigen weg, wegduikend als er auto's voorbijkwamen en zichzelf daarbij verwondend. Nog eens een uur later werd duidelijk dat 1 groep ladderzat ten strijde trok, en de 2 anderen licht uit de richting gelopen waren. De groepen werden opgespoord en gedropt op 1 kilometer van het eindpunt van de reis, kwestie van genoeg slaap te hebben voor de kayak de volgende dag. Maar toen liep het op merkwaaardige wijze mis. Twee leden van de minder nuchtere groep verdwenen spoorloos. Alweer een uur later wordt het af te zoeken terrein uitgebreid met de plaatselijke grachten. En nog een uur later weten 2 toevallige voorbijgangers weten dat ze inderdaad 2 individuen in camouflagekledij hebben opgemerkt in een frituur... in Aarschot. Een half uurtje later werden de 2 afgedwaalde schapen opnieuw in de auto geladen. Zij vonden het grappig, de zoekenden iets minder. En rond 6 uur 's ochtends kon iedereen slapengaan.

Zaterdag 20 augustus
Kayak

En het was weer vroeg ochtend. Sommigen gingen voor de sport, anderen dronken liever een pint op een aparte locatie; in een gek bootje op de Ourthe bijvoorbeeld. Er werd gelachen (vooral met de achterblijvers), er werd geklooid (vooral door de achterblijvers) en er werd geplaagd (alweer door de achterblijver). En toen iedereen nat, moe, doch voldaan was, reden we opnieuw huiswaarts om eindelijk nog eens deftig te gaan slapen.

Zondag 21 augustus
Voetbal en BBQ

Vol goede moed trok tonzent naar de hutte, met een zware nederlaag kwamen ze terug. De chiro heeft ervan genoten, we hebben toch nog smakelijk gegeten en vooral smakelijk gedronken, en volgend jaar volgt de herkansing. Dit was meteen de afsluiter van een succesvolle jeugdveertiendaagse, en ook een beetje van de zomer van 2005. Het was leuk! Ik kijk bij deze al uit naar de volgende keer.

Zaterdag 8 oktober
Vinylinstuif

Dankzij de werken werd het secretariaat ontruimd, en wat daar allemaal onder het stof lag, daarover kan menig thesis geschreven worden. Doch we houden het hier bij de inhoud van 5 grote bakken: honderden stukken vinyl. Daar moesten we dan ook nog een iets mee doen alvorens ze weer op te

sluiten in een (gloednieuw) archiefzoldertje. Vandaar ook deze vinylstuif. De muziek werd gewaardeerd en dat is al bij al dan ook het belangrijkste van deze avond, maar toch even vermelden dat het een mini-heropening betrof. TonzenT had een maand lang zijn deuren moeten sluiten vanwege de werken, en het was tijd voor nog eens een leuke activiteit om de schwing er weer in te krijgen. Dat is bij deze dan ook gelukt!

Zaterdag 15 oktober
Trefdag

Tweede poging om wat bij te leren, dit keer vertrokken we dan ook ruim op tijd. maar het mocht alweer niet baten. De beide workshops die we wouden volgen, waren meteen ook de enige twee die volzet waren. Dan maar gaan koken!

VooRuitBlik

Vrijdag 2 december

Optreden

Zondag 11 december

Kerstkifika

Zaterdag 31 december

Oudjaar

Vrijdag 6 januari

Jurassic Rock Avond

Woensdag 15 februari

Valentijn

De Werken

Mijnheer de brandweerman had de bescheiden mening dat ons kot niet voldeed aan wat er op zijn checklist stond. Verbouwen de boel of niks feestjes meer! Zo gezegd zo gedaan; vorige zomer werden de toiletten en de stripbib aangepakt (met succes) en nu was de overkant dus aan de beurt; vergaderzaal en stripbib werden gesloopt mits enig risico op appelflauwtes (warmte in de nok van het dak, gecombineerd met de louche stank die uit de vloerplaten wasemde) en TonzenT moest een tijdje de deuren sluiten. Na 3 weken van noeste arbeid mag het resultaat al gezien worden; vergaderzaal en secretariaat zijn allebei een meter breder geworden, de eerste krijgt een hoog plafond, de tweede een archiefzolder en allebei een knappe inrichting. Binnenkort licht en meubilair toevoegen en klaar is kees! Aan zij die komen helpen zijn: geweldig bedankt, je hebt bijgedragen aan iets moois! Gegidste rondleidingen bij ons aller voorzitter Steven!



En het resultaat mag er wezen!
Komt dat zien!

Voorstellingen Kern en RVB

RVB

Voorzitter

Steven De Prins

Hello, Ik ben zoals vorig jaar nog steeds de Steven en ik zou graag nog één jaartje jullie voorzitter van dienst zijn en er samen met de rest van de RVB , kern en alle leden een spetterend jaar van maken. Tonzent zou ik graag samen willen verder uitbouwen tot een gezellige en knusse plaats waar iedereen zijn pintje kan komen drinken, een dikke fuif meepikken of gewoon een avondje rustig bekomen van een drukke dag of week. Moest je al enkele maanden liggen te broeden op een geweldig idee dat je zou willen delen of verwezelijken, aarzel dan zeker niet om even aan m'n mouw of ander kledingstuk te trekken. Tot gauw in tonzent!



Secretaris

Maarten Van de Velde

Hellow iedereen, ik ben Maarten Van de Velde en ik ga voor het 2de jaar op rij mij bezig houden met de "administratie" van Tonzent, zijnde verslagen maken en doorsturen, vergaderingen organiseren, agenda's maken en doorsturen, en dergelijke. Als er ideeën zijn voor een activiteit te organiseren mag je daarvoor altijd bij mij zijn of eens naar een kern- en ledenvergadering komen aangezien iedereen daar welkom is! Tot in Tonzent !!



Boekhouder

Ellen De Venter

Aan zij die mij nog niet kennen: wie mag u dan wel wezen?? Voor de anderen; ik ben nog steeds Ellen en ik ben het enige nieuwe lid van de Raad van Bestuur, en dat als boekhoudster. Als er iemand iets wil weten over de algemene cashflow van TonzenT kan steeds bij mij een poging wagen. Gelukkig sta ik ook ten allen tijden open voor een heel pak Zever, Gelul en onnozigheden. Tot uw dienst!



Onderhoud

Kristof De Mulder

Ik ben Kristof, en ga er na mijn zeven jaren nog een jaartje RVB bijsmijten, en dit jaar weer als onderhoudsman. We hebben de voorbije jaren serieus van ons gat gegeven, en dit jaar gaan we zowat de kleinere dingen aanpakken. De overblijvende muren kunnen dus op hun beide oren slapen. Bij deze nen dikke mercie voor allen die hebben meegeholpen aan de projecten van de voorbije jaren. Diegenen die d'r niet waren, zijn uiteraard vierkant. De Stof.



Penningmeester

Gregory Oldyck

Hallo luitjes, ik ben de Peik en ook dit jaar ga ik jullie penning meesteren. In de week zit ik op kot en dan probeer ik om een rol te krijgen in tekenfilmpjes, wat mij dan ook alreeds gelukt is ("Les Triplettes de Belleville"; zie mijn foto) en met andere mensen mijn artikels voor de Tonzentkrant te laten schrijven. Ik hou mij in Tonzent vooral bezig met de financiën (samen met ons Ellen Van de Staey) en ook met over mijn buik wrijven. Als er nog meer vragen zijn kunnen jullie mij die altijd bezorgen tijdens de kantooruren door te bellen of langs te komen op mijn kot in Leuven. Adios Amigos !!



KERN

Instuif

Sophie Nolens

Hey,

Ik ben Sophie, 19 jaar en begin bij deze aan mijn tweede jaar als kernlid. Dit keer neem ik de functie van Instuifverantwoordelijke voor mijn rekening. Mijn werkgroep en ik zullen thema-avonden organiseren dit jaar en als jullie er zelf eens een willen organiseren, ben ik zeker bereid om te helpen. Nieuwe ideeën zijn ook steeds welkom, dus laat maar komen!



Sport, Uitstap en Vorming

Jelle Lauwers

Ik ben Jelle, dit jaar ben ik verantwoordelijk voor de SUV-activiteiten. Dit wil zeggen: Sport, Uitstap en Vorming; doordat dit vaak samen gepaard gaat, wordt dit nu als één kernfunctie beschouwd. De traditionele uitstapjes zoals bowlen, kermissen, jeugdhuisentocht enz. zullen terug komen, maar ook nieuwe activiteiten zullen zeker van de partij zijn dit jaar!



Fuif

Peter Schoeters

Goeiendag Jeugdhuisers,

Ik ben de Peter en ik eet graag mosselen met friet. Mijn grote passie is het temmen van leeuwen, maar door de strenge wetten hierop, ben ik genoodzaakt mij met iets anders bezig te houden. Dus zal ik mij dit jaar bezighouden met het organiseren van de onvergetelijke, vette fuiven en feestjes in jullie favoriete jeugdhuis. Dit in samenwerking met de rest van het team! Met ideeën kunt u bij mij terecht wanneer ik de taak van barman op mij neem, samen met mijn handlanger "de krab" of ook den Benny genoemd.

Tap

Bert De Prins

Optreden

Maarten Tytgat

Stripbib

Jurian Michiels

Prijzen-Informatie

Prijsstijging

We moeten met spijt in het hart meedelen dat de prijzen van onze dranken het afgelopen jaar een aantal keer verhoogd zijn.

De vorige keren hebben we ervoor kunnen zorgen dat we onze prijzen niet moesten aanpassen maar deze keer zijn we genoodzaakt om dit wel te doen.

Wat er juist zal veranderen weten we nog niet maar het zal maar een kleine prijsverhoging zijn en het is ook nog niet helemaal zeker op welke dranken het van toepassing zal zijn.

Vanaf we hier meer over weten zullen we jullie dan ook verder inlichten.
Deze nieuwe prijzen zullen van tel zijn vanaf januari.

Hopend op jullie begrip
RVB

Mopje

Een aantal mannen kleden zich om in de kleedkamer van de golfclub.
Een mobiele telefoon gaat af en een van hen begint een gesprek
Iedereen in de kleedkamer luistert natuurlijk mee.

MAN: "Hallo"

VROUW: "Schat, ik ben het. Ben je op de club?"

MAN: "Ja"

VROUW: "Ik ben aan het winkelen en ik heb een onwijs mooi leren jasje gezien. Het kost maar 1000 euro. Mag ik het kopen?"

MAN: "Natuurlijk, ... als je het mooi vindt moet je het kopen."

VROUW: "Ik ben ook nog even langs de Mercedes garage gegaan.
Ik heb de nieuwe 2004 modellen gezien. Er was er eentje zo mooi."

MAN: "Hoeveel kost ie?"

VROUW: "80,000 euro"

MAN: "OK, maar voor die prijs wil ik wel alle accessoires erbij krijgen."

VROUW: "Geweldig! Oh, ja nog een ding het huis dat we vorig jaar zo graag wilden kopen, staat weer te koop. Ze vragen 950.000 euro."

MAN: "Nou, breng maar een bod uit. Bied maar 900,000 euro."

VROUW: "OK. Ik zie je later vanavond. Ik hou van je!"

MAN: "Doei, ik hou ook van jou."

De man hangt op.

De andere mannen in de kleedkamer kijken vol verbazing naar hem.
Dan vraagt hij: "Weet iemand van wie deze GSM is?"

What Happened?!



Afscheid

Beste Tonzentkrantlezers.

Aan alles komt een einde...

Wegens "overdonderend succes" qua medewerkers van de krant de laatste paar jaren, maar toch voornamelijk vanaf vorig werkjaar moeten we helaas mededelen dat dit waarschijnlijk het laatste Tonzentkrantje zal worden. De laatste paar jaren begon deze krant meer en meer op minder en minder mensen te draaien en dit jaar is de verantwoordelijke van vorig jaar (Siska) er ook mee gestopt en is er helemaal geen opvolging meer, hoewel er naarstig naar geschikte mensen gezocht is geweest. We willen hierbij wel de mensen die de laatste jaren WEL hebben meegewerkt van harte bedanken, we hebben heel veel aan hen te danken want anders was het krantje al veel eerder opgedoekt. Er zullen waarschijnlijk wel mensen zijn die het erg jammer zullen vinden dat het krantje ophoudt, maar dat het nu ophoudt, wil niet zeggen dat het dit voor altijd zal doen; als er toch iemand is die zich geroepen voelt om dit op zich te nemen mag hij dit altijd aan iemand van de Kern of RVB laten weten. Er zijn sowieso wel een aantal mensen die zullen willen helpen, dus je moet dan zeker niet denken dat je er helemaal alleen voorstaat. Jullie moeten natuurlijk niet denken dat we jullie dan volledig in het ongewisse zullen laten want als vervanging van het krantje zullen we een nieuwsbrief rondsturen. Hierin zullen we wel alleen een Vooruitblik plaatsen, zonder artikels of foto's wel te verstaan, zodat we dit heel makkelijk en snel kunnen versturen zonder teveel vertragen!

Vanwege de betreurende en afscheidnemende Krant Crew

Stripkes



Agenda

Vrijdag 2 december

Optreden

Zondag 11 december

Kerstkifika

Zaterdag 31 december

Oudjaar

Vrijdag 6 januari

Jurassic Rock Avond

Woensdag 15 februari

Valentijn